

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 6<sup>ΟΥ</sup> ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ**

Στην Αθήνα σήμερα 05-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 ενώπιον του Ανακριτή Αθανασίου Μαρνέρη και της Γραμματέως Λουκίας Καλιώρα, εμφανίστηκε ο μάρτυρας, ο οποίος ερωτηθείς απάντησε ότι ονομάζεται Δημήτριος Λιότσιος του Γεωργίου και της Γρηγορίας, γεν. στη Λάρισα στις 25-06-1975, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Έδωσε κατά το άρθ. 220 παρ. 1 και κατά το άρθρο 219 παρ. 1 ΚΠΔ τον ακόλουθο όρκο “ δηλώνω επικαλούμενος τη τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε” και κατέθεσε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 04-3-2020 κατάθεσής μου σας αναφέρω τα εξής:

Σε συνέχεια των ανωτέρω άρχισε να με απειλεί και να μου λέει ότι αν δεν τον ακούσω θα χρειαστώ πολλούς δικηγόρους και ότι λεφτά πάρω θα τα χαλάσω σε δικούς μου δικηγόρους και δεν θα ξεμπλέξω ούτε σε επτά χρόνια. Ακόμα μου είπε ότι αν δεν τον ακούσω θα έχω και μια δεύτερη μετάθεση δυσμενή Σάμο ή Κω. Συνέχισε να με παροτρύνει , με απειλητικό ύφος, να γράψω τα πράγματα με απλά λόγια και ότι η Υπουργός τον είχε

πάρει προηγουμένως τηλέφωνο και του ζήτησε να μου πει ο Μαθαιόπουλος το ίδιο, δηλαδή να γράψω απλά πράγματα. Δηλαδή ενέπλεξε και την Υπουργό στην προσπάθεια του να αλλοιώσει την έρευνα. Επίσης μου είπε ότι είτε με αυτή την Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) είτε με την άλλη (ΝΔ που ερχόταν τότε) θα ήμουν φαγωμένος αν έγραφα την αλήθεια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “θα σε αφήσουν οι άλλοι μετά εδώ μέσα;”. Ακόμη μου υπενθύμισε τις προηγούμενες απειλές του που μου είχε εξαγγείλει σε προηγούμενες συναντήσεις μας “είτε με καλό τρόπο είτε με κακό τρόπο”. Μετά άρχισε πάλι το ύφος του να γίνεται απειλητικό και να μου λέει τι πάω να κάνω, ότι δήθεν πάω να τα βάλω με τα θηρία, ότι εδώ έχει 100 νεκρούς και μιλάμε για χρήμα. Ότι σε περίπτωση που βγει η αλήθεια, ο ένας θα δίνει τον άλλον και ότι δεν θα επιβιώσω ούτε εγώ και ότι θα μείνω μόνος μου. Στο σημείο αυτό αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή τόσο για τα λεγόμενά του όσο και για τον ίδιο. Μετά άρχισε να μου δίνει με ειρωνικό ύφος, μια εικόνα μελλοντική μου και σε περίπτωση που έγραφα την αλήθεια μιλώντας για δικηγόρους του Γκουρμπάτση και του Τερζούδη, καθώς και του ιδίου, και ότι (απευθυνόμενος σε εμένα με χυδαίο τρόπο) θα μου κάνει το κωλαράκι “τόσο” προσβάλλοντας έτσι τη γενετήσια τιμή και αξιοπρέπειά μου. Εκείνη τη στιγμή είδα με τα μάτια μου τον Μαθαιόπουλο ως αρχηγό του Π.Σ και μαζί με όλο το σύστημα που εμπλέκει (Πολιτική Ηγεσία, Φυσική Ηγεσία Π.Σ, Δικηγόρους, άλλοι που προστατεύουν τα συμφέροντα άλλων όπως αναφέρει) να λειτουργεί πλέον ως δαμόκλεια σπάθη στο <<κεφάλι>> μου, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου, διότι για να σωθώ σύμφωνα με τα λεγόμενά του θα έπρεπε να παρανομήσω αποκρύπτοντας την αλήθεια. Μετά επανήλθε και πάλι και ασκώντας ψυχολογική βία επάνω μου, άρχισε



να μου λέει να ακυρώσω το πόρισμα για το Μάτι και για την Κινέτα, να το διώξω από πάνω μου, ότι το έχω δήθεν αργήσει, να γράψω τρία πραγματάκια και πιο συγκεκριμένα με παρότρυνε να γράψω πως ξεκίνησε η φωτιά σύμφωνα με τη γεωγραφία, ότι η φωτιά κατέληξε εκεί που κατέληξε και τίποτε άλλο. Επίσης με απειλητικό ύφος μου υπενθύμισε και πάλι να μη τα βάλω με το Δασαρχείο, ότι θα μου ανοίξουν τον κώλο, ότι πάω να τα βάλω με τη Δούρου η οποία θα μου ανοίξει τα καπούλια και ότι πάω να τα βάλω με αυτούς οι οποίοι θα βάλουν τρεις - πέντε δικηγόρους ο καθένας που θα κατηγορηθεί και ότι θα κάνουν το ίδιο που έκαναν το 2000 με τον Γκουρμπάτση απειλώντας έτσι ευθέως εμένα με μηνύσεις και προσπαθώντας να με αποτρέψει στη σύνταξη του πορίσματος τόσο για την πυρκαγιά στο Μάτι όσο και για την Κινέτα. Όπως επίσης όσοι κατηγορηθούμε, θα μαζευτούμε και “θα σε σκίσουμε”. Εκεί όμως που ταράχτηκα πάρα πολύ ήταν όταν γύρισε και μου είπε με ιδιαίτερο στόμφο ότι μετά από όλα αυτά και αν δεν τον ακούσω θα έρθει και το “μεμονωμένο” και ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Στη συνέχεια δηλαδή κορυφώνονται οι απειλές του Ματθαιόπουλου με τον απόλυτο εκβιασμό και συγκεκριμένα με την έκφραση ότι υπάρχει και το μεμονωμένο και ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Η έκφραση αυτή θεωρούσα (και θεωρώ ακόμη) ότι αποτελούσε και αποτελεί απειλή για την ίδια μου τη ζωή, διότι προηγουμένως είχε γίνει αναφορά ότι θα στραφούν νομικά εναντίον μου εάν κατηγορηθούν και άρα δεν υφίσταται κάτι άλλο από αυτό που προανέφερα. Επίσης ενισχύεται η άποψη αυτή διότι όταν ο κ. Εισαγγελέας μετά τη διάταξή του κάλεσε τους υπόπτους (εν δυνάμει κατηγορούμενους) συμπεριλαμβανομένου και τον κ. Ματθαιόπουλο, εγώ τρεις μέρες μετά

υπέστη δολιοφθορά στη μηχανή μου και παραλίγο να μου στοιχήσει την ίδια μου τη ζωή. Ήρθαν στο μναλό μου πάλι οι απειλές του για ανθρώπους που προστατεύουν τα συμφέροντα άλλων. Αποδεδειγμένα πλέον ισχυροποιείται αυτό το γεγονός και από την αντιπροσωπεία της HONDA , όπου σύμφωνα με την τεχνική της έκθεση αναφέρει ότι πρόκειται για παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στο κεντρικό παξιμάδι του πίσω άξονα, καθώς και ότι η ενέργεια αυτή έχει ως σκοπό την πρόκληση δυστυχήματος. Μάλιστα ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος της δολιοφθοράς της μηχανής μου και κατά το χρόνο που ερευνούσα αν είχαν αφήσει οι δράστες ίχνη, εκλάπη η μηχανή με σκοπό όπως πιστεύω να μη βρεθούν ίχνη. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα γεγονότα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ τους μόνο συμπτωματικά δεν είναι και ότι συνδέονται μεταξύ τους, καθώς ποτέ μέχρι και την ανάληψη της υπόθεσης στο MATI δεν είχα διαφορές και ουδεμία προστριβή με οποιονδήποτε. Ακολούθως ο Ματθαιόπουλος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη γνώση μου πάνω στο αντικείμενο της εργασίας μου παρά τα 23 χρόνια μου στο Πυροσβεστικό Σώμα και όλα αυτά σε μάχιμες υπηρεσίες και πολλά χρόνια ως προϊστάμενος Ανακριτικών γραφείων με υποθέσεις ανθρωποκτονίας , απάτες ασφαλιστικών εταιριών, εμπρησμούς δασών κ.α, όπως είμαι ακόμη και σήμερα στην Π.Υ Ελευσίνας όπου υπηρετώ ως Προϊστάμενος Ανακριτικού γραφείου. Μου είπε δηλαδή τι γνώσεις μπορεί να έχω εγώ και από που μπορώ να γνωρίζω ότι το αυτοκίνητο άργησε να πάει στη φωτιά κ.α. Μετά με παρότρυνε να μη ζητάω χαρτιά και με συμβούλεψε να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω , πρώτα να σώσω τον εαυτό μου και ότι την υπογραφή μου και την ψωλή μου να θυμάμαι που τη βάζω. Μετά, βλέποντας το φόβο μου προσπάθησε να εξαγοράφει τη συνείδηση



μου, προσφέροντας δήθεν τη βοήθεια σε περίπτωση που αλλοίωνα την έρευνα μου. Εν συνεχεία μου επανέλαβε και πάλι να μη γράψω πολλά, να μη κάνω έρευνα σε βάθος, να τελειώνω γρήγορα, να γράψω πέντε αράδες πέντε λεξούλες, και να το δώσω στους Εισαγγελείς. Άλλωστε μου είπε ότι κάποιοι μπορεί να πάρουν την πίτα και ότι εγώ θα πάρω “την πούτσα”, ότι έτσι είναι το παιχνίδι στην Ελλάδα, αναφερόμενος μάλιστα για το 2007 στην θανατηφόρα πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας, λέγοντας ότι τα λεφτά που μάζεψε ο κόσμος τότε, τα φάγανε και ότι μοιραστήκανε τις αποζημιώσεις Εισαγγελείς και δικηγόροι. Μάλιστα μου υπενθύμισε ότι μου είχε πει από την πρώτη στιγμή που είχα αναλάβει καθήκοντα πραγματογνώμονα για την πυρκαγιά στο Μάτι και την Κινέτα, “να μη χρησιμοποιώ το στυλό μου”, δηλαδή να μη γράψω την αλήθεια. Μετά ο Μαθαιόπουλος μου ανέφερε πως πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην ηγεσία παρουσιάζοντας μου διάφορα επιχειρήματα και μετά μου άσκησε οικονομική απειλή λέγοντάς μου ότι θα είμαι συνεχώς στα δικαστήρια και ότι θα έχω πρόβλημα με τα πενθήμερα και νυχτερινά τα οποία αποτελούν για εμάς τους Πυροσβέστες οικονομικό συμπλήρωμα. Όπως και έγινε τελικά, αναγκάστηκα να κάνω έγγραφο προς την υπηρεσία μου για να κάνω αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες και για το εν λόγω (πρόσθετο βοήθημα) διότι ήμουν απαλλαγμένος από τα κύρια καθήκοντα με έγγραφο τόσο του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών όσο και έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χίου που διενεργούσα Πραγματογνωμοσύνη για πυρκαγιά και παρόλα αυτά είχα συνεχή πίεση για την επιστροφή μου στην υπηρεσία μη κατανοώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων και μη λογαριάζοντας ούτε τα έγγραφα των Εισαγγελικών Λειτουργών, ότι ήμουν διορισμένος επίσημα

από τις δικαστικές αρχές διερευνώντας για πράξεις παραλείψεις φορέων υπηρεσιών. Μετά μου επανέλαβε και πάλι να κρατήσω τα αρχεία μου και την πραγματογνωμοσύνη μου και λίγο πριν την παραδώσω να του την πάω για να την μελετήσει και να μου πει δύο κουβέντες να γράψω στην πραγματογνωμοσύνη και μετά να την πάω τον Εισαγγελέα. Μάλιστα με ρώτησε αν ο Εισαγγελέας γνωρίζει τι έχω βρει και τι κοινοποιήσεις έχω κάνει στους διάφορους φορείς για τη συλλογή εγγράφων ήτοι αποδεικτικών στοιχείων. Με παρότρυνε και πάλι όσα στοιχεία επιβαρυντικά σε βάρος των κατηγορουμένων έχω, να τα θάψω και να μην τα μάθει ποτέ ο Εισαγγελέας. Μάλιστα μου έλεγε να βγάλω την ουρά μου απ' έξω γιατί θα με „Ιέσουνε“ και ότι δεν χρειάζεται να πανικοβάλλομαι. Επίσης μου είπε ότι σε αυτόν δεν θα μπορέσουν να ρίξουν καμία κατηγορία διότι ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων παρουσία των Υπουργών οι οποίοι δεν τον άφησαν να πάει στη φωτιά, ότι δεν τον αγγίξει τίποτε και να κλείσω το στόμα μου.

Στο σημείο αυτό διακόπτεται η κατάθεση του μάρτυρα

Συντάχθηκε η παρούσα έκθεση η οποία, αφού αναγνώσθηκε και

βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακόλουθα.

Ο ΚΑΤΑΘΕΣΑΣ

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ