

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά
στην 79^η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω, στο χθες, που τόσο μας πλήγωσε... Η Ελλάδα κοιτάει πλέον μπροστά! Στο αύριο, στη Νέα Ελλάδα που χτίζουμε βήμα-βήμα... Φέτος, είναι η χρονιά που περνάμε από τη διαρκή κατρακύλα στην άνοδο. Στη σταθερή άνοδο από δω και στο εξής. Με Ανάπτυξη και με καθημερινή μείωση της ανεργίας.

Τώρα, το τρίτο τρίμηνο του 2014 η οικονομία μας θα έχει θετικό πρόσημο. Για πρώτη φορά μετά από 24 τρίμηνα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια ύφεσης... Τις μέρες αυτές, τα Ελληνικά ομόλογα ανεβαίνουν συνεχώς και τα επιτόκια τους πέφτουν συνεχώς.

Φέτος είναι η χρονιά που Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Ακόμα πληγωμένη. Ναι, αλλά τώρα πια όρθια. Ακόμα με προβλήματα. Ναι, αλλά τώρα λύνει ένα-ένα προβλήματα που έμεναν άλυτα για δεκαετίες... Ακόμα με πληγές. Ναι, αλλά τώρα τις επουλώνει. Και κοιτάει μπροστά.

Γ' αυτά θα σας μιλήσω σήμερα: Για αυτά τα θεμέλια που βάζουμε στη Νέα Ελλάδα. Γ' αυτά που ετοιμάζουμε για αύριο, που πριν λίγο φαίνονταν άπιαστα όνειρα. Για τον «οδικό χάρτη», δηλαδή, της Χώρας από δω και μπρός. Με μεγάλο μας όπλο μόνο την αλήθεια! Και μεγάλο όπλο σε ό,τι κάνουμε από δω και στο εξής θα είναι- να το γνωρίζετε- μόνο η αλήθεια! Και η αλήθεια για όποιον την αντέχει κι όποιον την τολμάει, είναι ακατανίκητη! Ενώ για όποιον την αποφεύγει, θα είναι ανελέητη η αλήθεια...

Φίλες και φίλοι,

Ποιος ήταν ο δρόμος που επιλέξαμε; Να διορθώσουμε, σε χρόνο ελάχιστο, όλα τα σφάλματα και τις στρεβλώσεις δεκαετιών: Στα ελλείμματα που ήταν ιλιγγιώδη. Στο χρέος

που είχε μείνει ανεξέλεγκτο. Στις αγκυλώσεις που κρατισμού, που σταμάταγε κάθε Ανάπτυξη, κάθε δημιουργικότητα, κάθε διάθεση για επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά τα πολεμήσαμε. Κι όλα αυτά αρχίζουν πια να υποχωρούν. Όταν όμως πριν ένα χρόνο κάτι φάνηκε να αλλάζει, όταν ο ξένος τύπος, που ως τότε μας προσέβαλε και μας αμφισβητούσε, άρχισε να γράφει ότι η Ελλάδα μπορεί τελικά να επιτύχει, κάποιοι πάλι ενοχλήθηκαν! Για να ειρωνευτούν την «Ελληνική επιτυχία»... Που τώρα όμως όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτήν!

Κι όσοι πόνταραν σε «σενάρια καταστροφής», πανηγυρικά διαψεύδονται! Αυτή την αλήθεια έχει ανάγκη να ακούσει ο Ελληνικός λαός σήμερα. Για να μάθει ότι οι θυσίες του δεν πήγαν χαμένες. Για να καταλάβει ότι τώρα πια ξεμπερδεύει με το χθες. Για να πιστέψει στο αύριο. Γιατί όποιος λαός δεν πιστεύει στο μέλλον του, δεν έχει μέλλον.

Γι' αυτά, λοιπόν, θα σας μιλήσω. Για τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται. Για εκείνες τις μεγαλύτερες που έρχονται. Που κάποιοι δεν τα κατάφεραν να αποτρέψουν.

Και βεβαίως, θα σας μιλήσω γι' αυτό που είναι πιο υψηλά στην δική μας ατζέντα: Για την υπέρ-φορολόγηση που ήταν ίσως αναπόφευκτη, αλλά πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Και που μπορεί να τελειώσει μόνο σταδιακά, για να μη γυρίσουμε πίσω στα ελλείμματα. Από αυτό αρχίζω: από τα πρώτα βήματα ελάφρυνσης:

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένο ότι σύντομα αρχίζει η διανομή του, κι ότι ο φόρος αυτός ούτε καν δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, θα υπάρξει μείωση στο φόρο αυτό κατά 30% ενώ θα κρατηθούν και τα επιδόματα θέρμανσης.

Για τα δύο θέματα που έντονα απασχολούν την Κυβέρνηση και τον κόσμο, τις περισσότερες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για την ανάγκη αισθητής μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν μαζί με τις τεχνικές τους λεπτομέρειες στην επικείμενη κατάθεση του προσχεδίου Προϋπολογισμού.

Για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων: Έγιναν λάθη με τον ΕΝΦΙΑ! Το σοβαρότερο λάθος: με τις αξίες γης σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού είναι αυτό που προκάλεσε και τον δικαιολογημένο θόρυβο πριν ένα μήνα. Το εντοπίσαμε και το αντιμετωπίσαμε μέσα σε λίγες μέρες. Και τώρα το διορθώνουμε. Αλλά μιλάμε για ένα σφάλμα που τελικά ο κόσμος δεν το πλήρωσε! Κι ούτε υπήρχε περίπτωση να το πληρώσει! Γιατί είχαμε πει ότι για το 2014 θα εισπραχθεί το ίδιο ποσό όπως το 2013. Κι αυτό θα γίνει! Και μάλιστα φέτος το ίδιο αυτό ποσό θα εισπραχθεί από περισσότερους, γιατί διευρύνθηκε κι άλλο η φορολογική βάση.

Δηλαδή, οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα από πέρσι. Όπως και πέρσι, όλοι πλήρωσαν πιο λίγα απ' ό τι τους είχε χρεωθεί πρόπερσι. Το λάθος που έγινε το διορθώσαμε. Κι αυτοί που το έκαναν ή έδωσαν ήδη ή θα δώσουν λόγο... Και μάλιστα, πριν ολοκληρωθεί η καταβολή του, θα έχει διαμορφωθεί και το πλαίσιο για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ανοίκιαστα ακίνητα.

Αλλά για να τα λέμε όλα: Με τι κράτος είχαμε να παλέψουμε; Ένα κράτος που- φίλες και φίλοι- δεν είχε Κτηματολόγιο, ώστε να γνωρίζει η Πολιτεία, ποιοι έχουν τι, που, και τι το κάνουν, σε μια χώρα όπου δεν υπήρχε ουσιαστικά φορολογική βάση για τα ακίνητα. Πριν λίγα χρόνια υπήρχε εικόνα- ακούστε- της περιουσίας για 400 χιλιάδες φορολογούμενους μόνο. Σήμερα υπάρχει πλήρης καταγραφή της περιουσίας 6.150.000 φορολογουμένων, σε μια σύγχρονη βάση δεδομένων! Κι όσα στοιχεία υπήρχαν πριν ήταν χαώδη, γιατί άλλα καταγράφονταν στα στοιχεία της Εφορίας, άλλα από τους τοπικούς Δήμους για τον προσδιορισμό του Τέλους Ακινήτων κι άλλα στη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση. Χώρια οι αυθαίρετες κατασκευές.

Τώρα, μέσα σε 2 χρόνια, όλα αυτά μπήκαν σε τάξη! Υπάρχει ενιαία βάση για την Ακίνητη Περιουσία, με στοιχεία που συμπληρώνονται και διορθώνονται συνεχώς. Τα αυθαίρετα σταδιακά τακτοποιούνται. Αλλά η βάση δεδομένων υπάρχει και είναι ενιαία, πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, όπως ξέρετε, σε όλες τις σύγχρονες χώρες του κόσμου...

Και η επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί σταδιακά. Ενώ τελικά- ακούστε- σε μερικά χρόνια, ο ΕΝΦΙΑ θα γίνει, επιτέλους, ανταποδοτικός φόρος. Δηλαδή, το βασικό έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Και έτσι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνει πραγματικός μοχλός Ανάπτυξης. Δε θα εξαρτάται τόσο πλέον από το κέντρο αλλά μόνη της, θα έχει κίνητρο να φέρει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή της. Όχι να παράγει ελλείμματα και να συσσωρεύει χρέη, που ήταν το δόγμα δυστυχώς που ακολουθήθηκε δεκαετίες τώρα...

Αυτό που όλα τα άλλα σύγχρονα κράτη διαθέτουν εδώ και έναν αιώνα, αυτό που δεν κατάφερε η Ελλάδα να αποκτήσει στα 184 χρόνια της, ως ελεύθερο κράτος, τώρα το έχει: Πλήρη καταγραφή και τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών μας. Όστε να είναι ευκολότερη η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Κι ώστε να μπορούν να μοιράζονται τα βάρη πιο δίκαια.

Αλλά για σκεφτείτε πράγματι τι κράτος είχαμε...

Σας δίνω μερικά μόνο παραδείγματα: Η δαπάνη της δημόσιας υγείας ήταν ανεξέλεγκτη! Και δεν πήγαινε σε «καλύτερη περίθαλψη». Πήγαινε σε περισσότερη σπατάλη από τα κυκλώματα των επιτήδειων. Που θησαύριζαν σε βάρος των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων. Τέτοιο κράτος θέλαμε; Σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία έχουν συνεχή παρακολούθηση του κόστους τους με σύγχρονες μεθόδους. Και η σπατάλη έχει δραστικότητα περικοπεί.

Μέχρι πριν λίγο, τα φάρμακα κόστιζαν δυσανάλογα. Με αποτέλεσμα και η φαρμακευτική δαπάνη να έχει εκτοξευθεί. Σήμερα η δαπάνη αυτή έχει υποχωρήσει κάτω από το μισό, η Ελλάδα αγοράζει τα φάρμακα στις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη, ενώ αυξήθηκε η πρόσβαση του κοινού σε νέα σκευάσματα.

Κι ακόμα, σήμερα υπάρχει στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, κάλυψη των ανασφάλιστων! Όπως υπάρχει και πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Μέχρι πρόσφατα χρειαζόνταν δύο ή τρία χρόνια για να βγουν οι συντάξεις. Τώρα, με τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, ο συνταξιούχος παίρνει το 80% της σύνταξής του μέσα σε δύο μήνες στον ιδιωτικό τομέα και το 50% στο Δημόσιο: Ενώ ειδικά για το δημόσιο, σε εννιά μήνες βγαίνει η πλήρης σύνταξη και παίρνει αναδρομικά τα οφειλόμενα των προηγούμενων μηνών. Με την ηλεκτρονική καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού όλων των Ελλήνων εργαζομένων- είναι το σύστημα ΑΤΛΑΣ του υπουργείου Εργασίας- πολύ σύντομα η απονομή της σύνταξης θα αλλάξει ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα και θα γίνεται απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μέχρι πρόσφατα δεκάδες χιλιάδες «συντάξεις μαϊμούδες» και επιδόματα σε «ψεύτο-ανάπηρους», επιβάρυναν τα ασφαλιστικά ταμεία και το φορολογούμενο. Αυτό ως κράτος μας εξέθετε, ως λαό μας εξέθετε. Και δεν το θέλαμε. Τώρα όλα αυτά βρέθηκαν και κόπηκαν. Από τις «μαϊμούδες»- και μιλάω για τις «μαϊμούδες του Δημοσίου» μόνο- 42 εκατομμύρια έχουν ήδη επιστρέψει στα ταμεία.

Για πρώτη φορά γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από το 95% των φορολογουμένων! Κι έτσι, μειώνεται στο ελάχιστο η σχέση εφόρου-φορολογούμενου, που ήταν παράγοντας στρέβλωσης, διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

Υστερα, μέχρι πριν λίγα χρόνια κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει και για τον ενεργειακό μας πλούτο. Τώρα αναδεικνύονται όλο και σημαντικότερα ενεργειακά κοιτάσματα στην Ελλάδα, ενώ υπογράφηκαν ήδη τα πρώτα συμβόλαια εξόρυξης! Εξόρυξης! Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα είναι εξαγωγική χώρα ενεργειακών πόρων. Σε μια Ευρώπη που, άλλωστε, διψάει για ενεργειακή ανεξάρτηση. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι

αυτό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού, γεωστρατηγικού ρόλου της Πατρίδας μας.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, φίλες και φίλοι, τα σύνορα της Χώρας ήταν διάτρητα από κύματα λαθρομεταναστών. Κανείς δεν τολμούσε ούτε καν να μιλήσει για την απειλή της παράνομης μετανάστευσης. Και η Ελλάδα ήταν σε μόνιμη διαμάχη με πολλούς εταίρους της για το πρόβλημα αυτό. Σήμερα, και παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή μας έχουν πολλαπλασιαστεί παντού τα προβλήματα αστάθειας, τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας ελέγχονται σχεδόν απολύτως, ενώ από τα θαλάσσια σύνορα συνεχίζουν ακόμα να περνούν λαθρομετανάστες. Αλλά για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια, αυτοί που έρχονται συνολικά είναι λιγότεροι από εκείνους που φεύγουν κάθε χρόνο.

Και η Ευρώπη, με τη σειρά της, αναγνώρισε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και υιοθέτησε πολιτικές πολύ πιο αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων της Ευρώπης- δηλαδή των Ελληνικών συνόρων- ακόμα και με πολιτικές επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών. Πώς έγινε αυτό; Χάρης στις μάχες που δώσαμε, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Και αναδείξαμε το θέμα αυτό ως κυρίαρχο για όλη την Ευρώπη.

Επίσης, μέχρι πριν δύο χρόνια δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει για την αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού του Δημοσίου. Υπήρχαν περιπτώσεις υπαλλήλων, φίλες και φίλοι, που είχαν καταδικαστεί για σοβαρότατα αδικήματα και παρέμεναν στην υπηρεσία τους! Ή αποκαλύφθηκε ότι είχαν προσληφθεί με πλαστά δικαιολογητικά, κι όμως παρέμεναν στις θέσεις τους! Αυτό το κράτος θέλαμε;

Τώρα σπάμε για πρώτη φορά το «ταμπού» της αξιολόγησης. Που δεν αποτελεί «απειλή», ούτε σημαίνει «τιμωρία» για το δημόσιο υπάλληλο. Αξιολόγηση δεν σημαίνει απόλυση! Αποτελεί στοιχειώδες μέτρο εξυγίανσης του Δημοσίου. Και σημαίνει ότι και στο Δημόσιο, όπως και παντού αλλού, οι άξιοι και οι εργατικοί πρέπει να ανταμείβονται, ενώ οι ανάξιοι να παραμερίζονται.

Και μια παρατήρηση εδώ: Όλα αυτά, είναι υπέρ του πολίτη, αλλά είναι και υπέρ του δημοσίου υπαλλήλου. Που θέλουμε να τον αναβαθμίσουμε στο ρόλο του, στην προσφορά του, αλλά και στις αμοιβές του.

Γιατί σας το λέω καθαρά: Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να έχουμε σύγχρονη δημόσια Υγεία Ευρωπαϊκού Επιπέδου, με μισθούς τριτοκοσμικής χώρας. Ούτε μπορούμε να έχουμε σύγχρονη δημόσια Παιδεία, και ιδιαίτερα Πανεπιστημιακή Παιδεία, αλλά και σύγχρονη Έρευνα, με μισθούς τριτοκοσμικούς.

Αλλά για να μπορέσεις να αυξήσεις τις αποδοχές σε αυτές τις κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να τις εξυγιάνεις. Όσο τα δημόσια νοσοκομεία βούλιαζαν μέσα σε κακοδιοίκηση, μέσα σε ελλείμματα, ήταν αδύνατο να ανταμειφθούν ικανοποιητικά όσοι τα υπηρετούσαν. Όσο τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια παρέμεναν κατειλημμένα ή παραλυμένα, ήταν αδύνατο να δοθούν ικανοποιητικές αμοιβές για δασκάλους και καθηγητές.

Μια δεύτερη παρατήρηση, αυτή τη φορά για τους ενστόλους, που όλοι αγαπούμε και τιμούμε: Ξέρω καλά ότι οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί υπηρετούν με αληθινή αυταπάρνηση, με θυσίες προσωπικές, οικογενειακές, παρά τις σημαντικές μειώσεις που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι αληθινά παραδειγματική η ευσυνειδησία και ο πατριωτισμός που επιδεικνύουν. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας- τους ιπτάμενους, τους ναύτες και τους οπλίτες- που μας κάνουν συνεχώς υπερήφανους ξεπερνώντας τους εαυτούς τους. Όπως πρόσφατα συνέβη με την άσκηση «Ηνίοχος», που ήταν πραγματικά υψηλότατου επιπέδου.

Ξέρετε καλά ότι ήταν από την αρχή στις προτεραιότητές μου, να δώσουμε σημαντική ανακούφιση στους ενστόλους. Πολλοί από τους οποίους πήραν και το «κοινωνικό μέρισμα», μόλις επιτύχαμε για πρώτη φορά το πρωτογενές μας πλεόνασμα.

Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για αποκατάσταση των μισθολογικών τους απωλειών θα εφαρμοστεί! Τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν οι ανάγκες του Προϋπολογισμού. Και χωρίς, φυσικά να ανατρέψει το δημοσιονομικό προγραμματισμό της Χώρας και την πορεία εξόδου από την κρίση. Έτσι, στα πλαίσια των δημοσίων οικονομικών, θα υπάρξει άμεσα η μέγιστη δυνατή αποκατάστασή τους. Με σεβασμό κυρίως στη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και με ειδική μελέτη που το τεκμηριώνει αυτό, όπως άλλωστε ορίζει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και στο θέμα αυτό, όπλο μας είναι και πάλι η αλήθεια: Δεν μπορούμε μονομιάς να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αποδοχές του 2012! Ούτε για τους στρατιωτικούς, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για κανέναν άλλο κλάδο.

Οι αυξήσεις όμως θα δοθούν άμεσα στους ένστολους, θα είναι σημαντικές, χωρίς να βγάζουν την οικονομία από τους στόχους της ή να επιβαρύνουν άλλα στρώματα. Κι αυτό είναι εφικτό, γιατί ήδη έχουμε καταφέρει να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του κράτους.

Κι ακόμα, προχωράμε σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ρευστότητας των μικρομεσαίων, αυτών που αποτελούν και τα πιο ζωντανά, νευρικά κύτταρα της Ελληνικής οικονομίας.

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το IfG, το Ίδρυμα Ανάπτυξης, το δικό μας Αναπτυξιακό Ταμείο, για την ενίσχυση και στήριξη των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα ξεκινήσει στο τέλος Νοεμβρίου. Πετύχαμε συμμαχία με εταίρους για την επιδότηση του επιτοκίου από κονδύλια του ΕΣΠΑ, μία συμμαχία ιδιαίτερα δύσκολη αλλά τεράστιας σημασίας. Η επιδότηση αυτή θα αφορά σε νέα δάνεια, κεφάλαια κίνησης, και παλαιά ενήμερα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκλειστικά.

Επιπλέον, νομοθετήσαμε και υλοποιούμε έμμεσους τρόπους διασφάλισης της ρευστότητας, όπως είναι οι συμψηφισμοί του ΦΠΑ ανάμεσα σε επιχειρήσεις, αλλά και ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιώτη.

Και προχωράμε σε πρωτοβουλίες σημαντικές, όπως τη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ για επιχειρήσεις ενεργοβόρες και την εξίσωση των τιμολογίων μέσης και υψηλής τάσης, που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα τους.

Τέλος, διερευνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών, με πρώτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να έχουμε ακόμα ένα όπλο κατά της επιχειρηματικής μετανάστευσης.

Ξέρετε όλοι, φίλες και φίλοι, την αγάπη μου για τη Βόρειο Ελλάδα. Αλλά και τους ιδιαίτερους δεσμούς μου με την Θεσσαλονίκη και γενικότερα με τη Μακεδονία μας. Όνειρό μου ήταν και παραμένει πάντα να γίνει η Βόρεια Ελλάδα αυτό που της αξίζει: Κέντρο Ανάπτυξης, μοχλός και εφελτήριο Ανάπτυξης, για όλα τα Βαλκάνια. Αλλά και γι' αυτό χρειάζονται ακόμα κίνητρα και παρεμβάσεις. Η κρίση που περάσαμε σταμάτησε τα έργα. Και να βλέπουμε την αλήθεια κατάματα: έδιωξε επιχειρήσεις εκτός Βορείου Ελλάδος, εκτός Ελλάδος. Αυτή είναι η αλήθεια!

Όμως, η Ανάκαμψη που αρχίζει επιτρέπει τα έργα να ξεκινήσουν και πάλι. Και να αρχίσουν να επιστρέφουν επιχειρήσεις που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης.

Τώρα πια τα εργοτάξια δουλεύουν ξανά: Όπως η οδική σύνδεση του λιμανιού με το ΠΑΘΕ, που σε δύο χρόνια θα έχει τελειώσει. Ή ο νέος διάδρομος του αεροδρομίου που θα είναι έτοιμος επίσης σε δύο χρόνια και θα επιτρέπει επιτέλους υπερατλαντικές πτήσεις. Αλλά και οι κόμβοι της δυτικής περιφερειακής οδού και η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής διάβασης στη Μενεμένη, για να πω μόνον ορισμένα παραδείγματα.

Ενώ δέκα χρόνια μετά την εξαγγελία της και επτά χρόνια από την ίδρυσή της, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας αποκτά για πρώτη φορά δημόσια γη, ώστε να δημιουργηθεί ο πρώτος θύλακας Καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που είτε προηγουμένως ο Πρόεδρος.

Αλλά τώρα προχωρούμε σε τρεις μεγάλες παρεμβάσεις που θα δώσουν και νέα αναπτυξιακή δυναμική:

Πρώτον, φίλες και φίλοι, η αναβάθμιση του λιμανιού: Με την αξιοποίηση του ΟΛΘ δίνεται νέα ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας. Με την αποκρατικοποίηση αναδεικνύεται η στρατηγική σημασία του λιμένα της Θεσσαλονίκης για τρεις λόγους: Γιατί θα συνδεθεί με το αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Γιατί θα αξιοποιηθεί συνέργειες με άλλα περιφερειακά λιμάνια, όπως της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Και γιατί θα μετατραπεί στο διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, μπαίνουν επενδυτές με σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Εκεί που θα πουλάς κι εσύ τα προϊόντα σου. Και με την σύμβαση παραχώρησης θα υπάρξουν επενδύσεις στο σύνολο των λιμενικών υποδομών, με πολλαπλές παράπλευρες ωφέλειες σε επενδύσεις και σε απασχόληση. Για αυτό, άλλωστε, και οι επαγγελματικοί φορείς της πόλης είναι όλοι υπέρ μιας τέτοιας αξιοποίησης του λιμανιού.

Δεύτερον, πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για την παραχώρηση και αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παύλου Μελά από το Δήμο Παύλου Μελά. Εκκρεμούσε πολλά χρόνια, αλλά τώρα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Οι αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται για την ευρύτερη περιοχή είναι πολλαπλές. Περιλαμβάνουν αναπλάσεις, εμπορικές και οικιστικές δραστηριότητες, δημιουργία πρότυπου αστικού οικισμού και ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής και θα δώσουν πολύτιμο οξυγόνο στην οικονομία της.

Τρίτον, προχωράμε, φίλες και φίλοι, στη στελέχωση και την πλήρη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακού Περιεχομένου της NEPIT, της Νέας Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, πολύ σύντομα θα γίνεται ο συντονισμός παραγωγών από τη Βόρειο Ελλάδα, που θα διαχέονται σε όλο το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό πρόγραμμα της NEPIT και θα μεταδίδονται και πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Ο πλούτος της πνευματικής παράδοσης και οι οικονομικές ευκαιρίες της Ελληνικής περιφέρειας, θα προβάλλονται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, στα πέρατα του κόσμου.

Κι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη μας σε μεγάλο πολιτιστικό κέντρο όχι μόνο για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου. Αυτό είναι ένα όνειρο μου. Ξέρω ότι είναι και δικό σας όνειρο. Και τώρα θα αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα.

Αυτή την αλλαγή κλίματος, φίλες και φίλοι, μπορούμε για την οικονομία μας να τη δούμε, πράγματι, και στη Διεθνή Έκθεση. Πέρσι για πρώτη φορά ο ενοποιημένος της φορέας κάποια ελάχιστα κέρδη έβγαλε. Μετά από δεκαετίες όμως ζημιών. Φέτος- το ακούσατε- έχουμε αύξηση επισκεπτών, κερδών, εκθετών. 22% περισσότεροι εκθέτες θα δώσουν φέτος το παρόν. Κι απ' αυτούς το 35% παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Βρίσκει η Ελλάδα σιγά-σιγά το βηματισμό της. Και η Θεσσαλονίκη ανακτά σιγά-σιγά το ρόλο της. Ό,τι μέχρι πρόσφατα κρατούσε τη χώρα πίσω, παραμερίζεται. Ό,τι κρατούσε την Ελλάδα κολλημένη στο χθες και τη βούλιαζε στην παράλυση, αλλάζει και ξεπερνιέται.

Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην αλλάξει τίποτε! Για να μην βγούμε ποτέ από την κρίση.

Δεν ήθελαν να σταματήσει, για παράδειγμα, η σπατάλη στα δημόσια νοσοκομεία. Που είχε φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Να κοστίζουν τα υλικά των νοσοκομείων πέντε και δέκα και δεκαπέντε φορές παραπάνω απ' ότι εκείνοι που προμηθεύονταν τα ίδια υλικά, σε αντίστοιχα νοσοκομεία στην Ιταλία, στην Βρετανία και στην Κύπρο!

Φώναζαν δήθεν για «φτηνά φάρμακα», αλλά δεν ψήφισαν οι κύριοι αυτοί, ούτε τη μείωση του κέρδους στη διακίνηση των φαρμάκων, ούτε τα γενόσημα, ούτε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Και, βεβαίως, αντιστέκονται λυσσαλέα σε κάθε ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει παντού στον κόσμο και έχει αποδώσει. Αντιστέκονται με μένος σε κάθε επένδυση, απειλούν τον επενδυτή. Ποιος είναι ο επενδυτής; Εκείνος που δίνει προοπτική, θέσεις και εισόδημα. Και τον απειλούν!

Δεν ήθελαν και δεν θέλουν την αξιολόγηση στο δημόσιο. Όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Τρομοκρατούν τους δημοσίους υπαλλήλους ότι κινδυνεύουν, τάχα, με μαζικές απολύσεις!

Λένε ψέματα, για μιαν ακόμα φορά: Κανείς ευσυνείδητος υπάλληλος – επαναλαμβάνω - δεν κινδυνεύει, αν απομακρυνθούν όσοι έχουν προσληφθεί με πλαστά δικαιολογητικά, ή όσοι έχουν καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια...

Δεν ήθελαν να ακούσουν κουβέντα για τη λαθρομετανάστευση. Ούτε τη λέξη δεν άντεχαν. Όμως, τους λαθρομετανάστες τους ήθελαν! Και κατέβηκαν στις ευρωεκλογές με σύνθημα: μια Ευρώπη «ανοικτή για όλους»! Δηλαδή όποιος θέλει να μπαίνει ελεύθερα και το κράτος, βέβαια, να του βρίσκει και στέγη και δουλειά.

Είναι στα καλά τους;

Στην πραγματικότητα θέλουν μια Ευρώπη ξέφραγο αμπέλι! Κι επειδή η Ευρώπη δεν πρόκειται να γίνει ξέφραγο αμπέλι, θέλουν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι! Όμως, ούτε και αυτό τους πέρασε.

Δεν ήθελαν να αποκατασταθεί και η τάξη μέσα στις πόλεις. Υποκινούσαν διαδηλώσεις και συλλαλητήρια κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να παραλύει το εμπόριο. Όμως ο κόσμος δεν τους ακούει. Και σε κάθε τους έκκληση δεν μαζεύεται πια κανείς. Μπορεί ο κόσμος να υποφέρει, αλλά έχει καταλάβει ποιος υπονομεύει το μέλλον του.

Υπερασπίστηκαν – και πρέπει να το πω - κατά καιρούς και ακραίους τρομοκράτες. Και διαμαρτύρονται κάθε φορά που συλλαμβάνονται τρομοκράτες. Δεν τους περνάει όμως. Η αστυνομία κάνει πια τη δουλειά της με αληθινή αυταπάρηση. Κι ο κόσμος τους έχει καταλάβει.

Όμως, στελέχη τους πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης σε δίκες δολοφόνων ή ζητούν την αποφυλάκιση επικίνδυνων τρομοκρατών. Που όταν αποφυλακίζονται επαναλαμβάνουν τη δολοφονική τους δράση. Είναι αντίθετοι ακόμα και στη δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας, που για πρώτη φορά κάνει η Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες χώρες. Προφανώς, τους ενοχλεί ότι έτσι μπαίνει φραγμός στις αποδράσεις επικίνδυνων εγκληματιών!

Πριν από μερικά χρόνια κάλυπταν τους κουκουλοφόρους που έκαιγαν την Αθήνα. Συγκάλυπταν τις ορδές τους που είχαν μετατρέψει τα Πανεπιστήμια σε άσυλα παρανομίας. Ακόμα το προσπαθούν. Δεν τους περνάει πλέον...

Να πω κάτι ακόμα στο σημείο αυτό: Κόμμα δημοκρατικής ευθύνης είναι εκείνο που σέβεται τη νομιμότητα, που περιφρουρεί τη νομιμότητα! Όχι αυτό που χωρίζει τη βία σε «καλή» και «κακή», όχι εκείνο που δικαιολογεί και υπερασπίζεται έκνομες δραστηριότητες, όχι αυτό που καλύπτει τρομοκράτες, όχι εκείνο που υποστηρίζει καταδικασμένους δολοφόνους.

Είναι δικαίωμα καθενός, ασφαλώς, να πιστεύει ό,τι θέλει και να ασκεί πολιτική όπως νομίζει σωστά. Ναι. Αλλά όποιος δεν σέβεται τη δημοκρατική νομιμότητα, δεν μπορεί να λέγεται «υπεύθυνος».

Η δημοκρατική υπευθυνότητα δεν απονέμεται χαριστικά. Κερδίζεται και αποδεικνύεται καθημερινά! Με συνέπεια, όχι με δημαγωγικές κορώνες και με ρεσιτάλ λαϊκισμού.

Ακόμα και τώρα ζητούν να φύγει η Ελλάδα από το NATO. Ανακοινώνουν ότι θα κάνουν το παν για να το διαλύσουν το NATO! Ακόμα και τώρα που γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα στο διεθνή μας περίγυρο, τώρα που πολλές χώρες επιζητούν να μπουν στην «ομπρέλα» της Συμμαχίας, τώρα που τα Σκόπια παρακαλούν να μπουν στο NATO, τώρα που η Τουρκία απαγορεύει την είσοδο της Κύπρου στο NATO, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει η Ελλάδα να βγει από το NATO! Και από την Ευρώπη και από το NATO! Εκεί που και η τελευταία χώρα του κόσμου ζητά να μπει, εκείνοι μας θέλει να βγούμε.

Χθες βράδυ γύρισα αργά από τη Σύνοδο του NATO στην Ουαλία. Αν δεν ήμασταν στο NATO, ποιος θα απαντούσε στον κ. Ερντογάν, ότι υπάρχει μόνο μια Κύπρος;

Αν δεν ήμασταν σε συμπαράταξη με όλη την Ευρώπη εναντίον της ισλαμικής τρομοκρατίας, που είναι το καινούργιο, χείριστο φαινόμενο τρομοκρατίας, ισλαμικής τρομοκρατίας που έχει δει ποτέ ο κόσμος, πόσο απομονωμένοι θα νιώθαμε και πόσο ευάλωτοι θα ήμασταν ως λαός, με όσα συνταρακτικά συμβαίνουν γύρω μας; Που αλλάζουν – πρέπει να το ξέρετε - πλήρως, πλέον, τις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής; Η μόνη θέση που διαλαλεί για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να γίνει η χώρα «ξέφραγο αμπέλι»!

Μόνο που τώρα, ο Ελληνικός λαός καταλαβαίνει πια τι τον οδήγησε στην κρίση. Μπορεί η κοινωνία, πράγματι, να υποφέρει, μπορεί να διαφωνούν πολλοί με εκείνη ή την άλλη πολιτική, αλλά τους δημαγωγούς και τους λαϊκιστές δεν τους εμπιστεύεται πια κανείς. Η κοινωνία γνωρίζει ότι για την κρίση ευθύνονται όλοι! Αλλά αυτό είναι μόνον η μισή αλήθεια...

Η άλλη μισή είναι ευθύνες για την κρίση έχουν κι εκείνοι που κυβέρνησαν κι εκείνοι που δεν κυβέρνησαν, αλλά σκόρπαγαν συνεχώς το δηλητήριο του λαϊκισμού, παραμερίζοντας το δημόσιο συμφέρον για χάρη του συντεχνιακού συμφέροντος, θυσιάζοντας το εθνικό συμφέρον σε σκοπιμότητες μικροπολιτικές και εμμονές, ιδεοληψίες κομματικές.

Όλοι έκαναν σφάλματα σε αυτή τη χώρα. Αλλά κάποιοι παίρνουν την ευθύνη και σηκώνουν το βάρος να τα διορθώσουν. Ενώ άλλοι, δυστυχώς, τα υπερασπίζονται ακόμα.

Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν «αναμάρτητοι». Υπάρχουν όμως αδιόρθωτοι! Αθεράπευτα αδιόρθωτοι! Και οι αθεράπευτα αδιόρθωτοι του λαϊκισμού, μας κουνάνε συνήθως και το δάχτυλο από πάνω!

Δέστε ποιοι θέλουν τα πανεπιστήμιά μας μόνιμα κατειλημμένα και παραλυμένα. Δέστε ποιοι στηρίζουν συντεχνίες ασύδοτες που κατέβαζαν κάποτε τους διακόπτες της ΔΕΗ κατά βούληση.

Δέστε ποιοι μιλάνε για τη φορολογία, ενώ στο πρόγραμμά τους θέλουν να επιβάλουν την πιο δυσβάστακτη φορολογία για να καλύπτουν τις σπατάλες. Αυτοί έχουν το θράσος και μας κουνάνε το δάχτυλο! Αλλά ο λαός τους έχει καταλάβει...

Φίλες και φίλοι,

Δεν αρκούν αυτά που γίνονται τώρα. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά που ετοιμάζουμε από δω και στο εξής:

Το χρέος: Μέσα στους επόμενους μήνες, η Ελλάδα θα λάβει για πρώτη φορά επίσημη πιστοποίηση ότι το χρέος της είναι βιώσιμο. Ήδη, παρά το γεγονός ότι το χρέος της χώρας παραμένει πολύ υψηλό, για πρώτη φορά σε απόλυτο αριθμό άρχισε να μειώνεται. Έστω και οριακά, πάντως μειώνεται πια. Κι όταν φανεί η αύξηση του ΑΕΠ, θα μειώνεται όλο και ταχύτερα και ως ποσοστό. Γιατί έχει χρέος διά ΑΕΠ. Όταν το ΑΕΠ μεγαλώσει με την Ανάπτυξη, το χρέος, συνολικά ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειώνεται.

Άλλωστε, οι πληρωμές της Ελλάδας σε τόκους είναι οι χαμηλότερες εδώ και πάνω από δέκα χρόνια! Κι αυτό, γιατί τα επιτόκια μας έχουν πέσει πολύ. Προσέξτε, μας έχουν δανείσει με επιτόκια 0,80% και 1,7%! Ξέρετε καμία άλλη χώρα, ξέρετε πολλές χώρες να δανείζονται με αυτά τα επιτόκια; Και κάποιοι, αν θυμάστε, φώναζαν μέχρι πριν λίγους μήνες για... τοκογλύφους! Τέτοια ψέματα ακούγονταν μέχρι πριν λίγο! Όργιο μαύρης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης...

Ποια είναι η αλήθεια, λοιπόν; Σήμερα πληρώνουμε σε τόκους κάτω από το μισό, κάτω από το μισό, απ' όσο πληρώναμε πριν από την κρίση, όταν το χρέος ήταν πολύ χαμηλότερο. Πληρώνουμε σε τόκους κάτω από το ένα τρίτο απ' όσο πληρώναμε στα πρώτα δύο χρόνια της κρίσης. Και πληρώνουμε σε τόκους κάτω από το ένα τέταρτο απ' ότι θα πληρώναμε, αν δεν είχαμε προχωρήσει στο «κούρεμα» του χρέους το 2012.

Και ποια είναι η καλύτερη απόδειξη; Ότι βγήκαμε πανηγυρικά ήδη στις αγορές για πρώτη φορά, ενάμιση χρόνο νωρίτερα απ' ότι μας υπολόγιζαν. Και με επιτόκια προ κρίσης! Κι από τη στιγμή που βγήκαμε, μέσα σε λίγους μήνες, τα επιτόκια δανεισμού στα νέα πενταετή Ελληνικά ομόλογα έχουν πέσει ακόμα πιο κάτω: από το 4,95% τον Απρίλιο που βγάλαμε το ομόλογο, στο 3,75% σήμερα! Χώρια που υποχώρησαν τα επιτόκια και στα βραχυχρόνια γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου...

Αυτή την αλήθεια όμως, κάποιοι δεν θέλουν να ακουστεί και δεν την αντέχουν.

Δεύτερον, ολοκληρώνεται οριστικά η ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Επίσης μέσα στους επόμενους μήνες! Κι έτσι θα αποκατασταθεί η ρευστότητα της οικονομίας πλήρως. Γιατί η έλλειψη αυτή επιδείνωσε πολύ την ύφεση. Ενώ η αποκατάσταση της ρευστότητας, θα δώσει μεγάλη έμφαση στην Ανάκαμψη που τώρα αρχίζει. Κι αυτό δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος. Θα ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες, οριστικά πλέον.

Τρίτον, θα ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ο «οδικός χάρτης» για τη μείωση της φορολογίας. Πέρα από τα πρώτα βήματα που ήδη αναφέρθηκαν, για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση του φόρου κοινωνικής αλληλεγγύης, κι αυτά που ήδη έγιναν στην εστίαση και στις ασφαλιστικές εισφορές.

Μιλάμε για επόμενα βήματα, που αφορούν στη σταδιακή μείωση στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με μέγιστο το 32% από 42% σήμερα, τη μείωση του φόρου επιχειρηματικών κερδών στο 15% από 25% σήμερα, τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλους κλάδους. Και τη μείωση του ίδιου του ΕΝΦΙΑ...

Όλα αυτά, όμως, γίνονται σταδιακά, προσεκτικά. Να μην τεθούν σε κίνδυνο τα πλεονάσματα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ τη χώρα να επιστρέψει στα ανεξέλεγκτα ελλείμματα και στα ανεξέλεγκτα χρέη. Δεν θα επιτρέψουμε, ποτέ ξανά, να αναγκαζόμαστε ως Λαός, ως χώρα, να περιφερόμαστε ζητώντας δανεικά για να βγάλουμε το μήνα ή για να βγάλουμε τη χρονιά.

Να το πω καθαρά, όσο πιο καθαρά γίνεται: Όποια χώρα περιφρουρεί την Ανεξαρτησία της, δεν αφήνει τα ελλείμματα να διογκώνονται, ούτε τα χρέη να την πνίγουν! Κι όποια χώρα θέλει να μειώσει τα φορολογικά βάρη της, φροντίζει πρώτα να μηδενίσει τα ελλείμματά, να ελέγξει το χρέος και να ξεκινήσει αυτή τη μακροχρόνια Ανάπτυξη που ξεκινάει και στην Ελλάδα. Αυτό συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Τέταρτον, μέσα στο επόμενο τετράμηνο, θα ανακοινωθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τα επόμενα χρόνια: Οι αποκρατικοποιήσεις, τα επόμενα βήματα στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο χτύπημα της γραφειοκρατίας. Οι μεγάλες πρωτοβουλίες στην προσέλκυση καταθέσεων – με άνεση πια, να πηγαίνει ο καθένας, από εδώ ή από το εξωτερικό, τα χρήματα στις τράπεζες, να έχουν οι τράπεζες περισσότερα χρήματα να δίνουν στον κόσμο. Αλλά και οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν αρχίσει ήδη να ωριμάζουν, σε κρίσιμους τομείς υψίστης προτεραιότητας. Και ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των μεγάλων στρατηγικής σημασίας υποδομών: λιμάνια, αεροδρόμια και μαρίνες.

Όλα αυτά θα αποτελούν πια το Ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων! Που δεν θα μας επιβάλλεται απ' έξω. Θα είναι ένα δικό μας Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Και θα αφορά πράγματα που παντού αλλού έχουν ήδη γίνει και έχουν ήδη αποδώσει.

Πέμπτον, μεγάλα κλαδικά προγράμματα για Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Με προτεραιότητα στην πρωτογενή παραγωγή, κυρίως γεωργία κτηνοτροφία, μεταποίηση, την ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και σύγχρονους κλάδους καινοτομίας και τεχνολογικών εφαρμογών.

Και για την αγροτική παραγωγή ιδιαίτερα, πολύ μεγάλη σημασία έχει το αγροτικό κόστος. Που πρέπει να το δούμε συνολικά και να το μειώσουμε συστηματικά. Και στα επιτόκια των αγροτικών δανείων, και στο κόστος ενέργειας με την κάρτα πετρελαίου που θα είναι έτοιμη από τα μέσα της επόμενης χρονιάς και στο ασφαλιστικό κόστος των νόμιμων ξένων μετακλητών εργατών, και στη διαχείριση του νερού. Αυτό είναι ολόκληρο το αγροτικό πακέτο, που το αντιμετωπίζουμε. Μαζί με τους αγρότες. Βήμα-βήμα και σταδιακά, σταθερά.

Και στο σημείο αυτό να πω, πως στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής, αποφασίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει όλες τις ζημιές από το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά μας προϊόντα. Ύστερα από παρέμβαση της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Τώρα, λοιπόν, που ξεκινά η Ανάκαμψη, τώρα χρειάζεται νέα ώθηση: Όστε η Ανάκαμψη να γίνει Ανάπτυξη που θα διαρκέσει.

Και τώρα είναι που πρέπει να αποφύγουμε να γυρίσουμε πίσω, στο λαϊκισμό, στην αστάθεια και στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Γιατί όλα όσα κερδίσαμε τόσο δύσκολα, με τόσες θυσίες από τον κάθε Έλληνα, θα χαθούν πολύ εύκολα. Ποιος θέλει να το ρισκάρει αυτό; Και για να επιτύχει, τι; Την επιστροφή στο χάος;

Φίλες και φίλοι.

Αυτή είναι η αλήθεια. Η χώρα βρίσκεται σε μια μοναδική κοσμογονία αλλαγών χωρίς προηγούμενο.

Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, όσα έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες. Ούτε πίστευε κανείς ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στην Ελλάδα. Και τώρα μετατρέπονται σε πραγματικότητα!

Υπήρχαν και υπάρχουν όμως πάντα εκείνοι που δεν το καταλαβαίνουν. Που δεν θα θέλουν κάθε αλλαγή. Και λέω εγώ: Καλά οι συντεχνίες, να διαφωνούν. Αλλά όσοι παριστάνουν ψεύτικα τους «προοδευτικούς», αποδεικνύονται πια ό,τι πιο αντιδραστικό,

πιο οπισθοδρομικό, πιο αρτηριοσκληρωτικό και εχθρικό υπάρχει για την αληθινή πρόοδο της χώρας. Γι' αυτό και δεν πείθουν πια κανένα...

Και γι' αυτό κορυφώνουν τις προσπάθειές τους να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα πριν η χώρα απογειωθεί. Και είμαστε ακριβώς στο σημείο της απογείωσης! Να δυναμιτίσουν τις εξελίξεις, πριν μπούμε οριστικά στο δρόμο της Ανάπτυξης. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία.

Και δεν διστάζουν να παίζουν ακόμα και με το Σύνταγμα: Αφού δεν μπορούν να ρίξουν την Κυβέρνηση από το πεζοδρόμιο, αφού δεν μπόρεσαν να ρίξουν την Κυβέρνηση μέσα στη Βουλή, τώρα πασχίζουν να τη ρίξουν με την τελευταία ευκαιρία που τους δίνεται: με την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.

Αλλά κι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά γι' αυτούς: Μέχρι πριν λίγους μήνες, σας θυμίζω, προεξοφλούσαν ότι η Κυβέρνηση στην Βουλή θα χάσει τη «δεδηλωμένη». Δεν τους βγήκε!

Σήμερα κανείς δεν αγωνιά αν η Κυβέρνηση θα έχει αύριο τη στήριξη 151 βουλευτών. Όλοι το θεωρούν πια δεδομένο. Και ήδη η Κυβέρνηση διαθέτει μεγαλύτερη στήριξη.

Τώρα, λοιπόν τι ερώτημα βάζουν; Βάζουν το ερώτημα, αν η σημερινή Βουλή θα καταφέρει να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας με 180 βουλευτές. Μέχρι πριν λίγο πολλοί το απέκλειαν. Τώρα όλο και περισσότεροι το θεωρούν πιθανό. Γιατί άραγε;

Διότι απλούστατα, όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι η χώρα σταθεροποιήθηκε και μπαίνει σε δρόμο Ανάπτυξης. Καταλαβαίνουν ότι πλησιάζει η ώρα να βγούμε οριστικά από την εποχή των Μνημονίων. Κι ότι, αν τώρα αρχίσει μια πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, όλα όσα πετύχαμε, κινδυνεύουν να πάνε χαμένα.

Κι ύστερα, για σκεφτείτε και το άλλο: γύρω μας, στην περιφέρειά μας, φλέγεται το σύμπαν: Στην Ουκρανία έχουμε ένα αληθινό εμφύλιο με διεθνείς επιπτώσεις. Στη Συρία, έχουμε μια κρίση πρωτοφανή που διαλύει εθνικά σύνορα, και έχει πάρει διαστάσεις αληθινής ανθρωπιστικής καταστροφής. Με εφιαλτικές εικόνες αποκεφαλισμών κρατουμένων και αμάχων, νέων παιδιών, γυναικών να κάνουν το γύρο του κόσμου! Και με τη διεθνή κοινότητα να φρίττει και να μένει άφωνη.

Βλέπετε ακόμα το χάος στη Λιβύη. Στην Αφρική, όπου απειλούνται θρησκευτικοί πόλεμοι. Βλέπετε τον εφιάλτη του ISIS που επεκτείνεται πέρα από τη Συρία στο Ιράκ. Βλέπετε το βίαιο τέλος της «Αραβικής άνοιξης»...

Μόνο που όλα αυτά δεν γίνονται σε κάποια άλλη άκρη της γης, σε άλλη ήπειρο πέρα, σε άλλους ωκεανούς. Γίνονται δίπλα μας. Και όχι σε ένα σημείο. Σε πολλά σημεία...

Για σκεφτείτε, λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν γύρω μας και πολλοί δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο για τον κόσμο, στην Ελλάδα που βρίσκεται τόσο κοντά σε αυτό το ηφαίστειο, και που με θυσίες και κόπο κατάφερε η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αντί να διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να θωρακίσουμε την ασφάλεια που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO, να μπούμε στην περιπέτεια πρόωρων εκλογών, δηλαδή σε νέο κίνδυνο αστάθειας και ακυβερνησίας και βεβαίως, σε νέες προστριβές με τους εταίρους μας;

Για σκεφτείτε πόσο αληθινά επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο! Το λέω όπως το αισθάνομαι: Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία! Και πόσο επικίνδυνοι είναι εκείνοι, οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια...

Μέχρι τώρα πήγαιναν με ψέματα: «Προειδοποιούσαν» ότι δεν θα βγει το πρόγραμμα. Κι όμως και βγήκε το πρόγραμμα και πιάσαμε τους στόχους. «Προειδοποιούσαν» ότι δήθεν θα χρειαστούν «πρόσθετα μέτρα λιτότητας». Κι όμως, δεν τα χρειαστήκαμε! «Προειδοποιούσαν» ότι, τάχα, δεν θα υπάρξουν πλεονάσματα. Κι όμως, υπήρξαν πλεονάσματα! «Προειδοποιούσαν» ότι τα πλεονάσματα ήταν «ψεύτικα», «κάλπικα», «εικονικά».

Κι όμως βγήκε η Eurostat και επιβεβαίωσε πλήρως το πλεόνασμα του 2013 που ήλθε ένα χρόνο νωρίτερα. Κι ύστερα επιβεβαιώθηκε ότι θα βγει ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα για το 2014. Κι ότι τα πλεονάσματα θα συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια.

Και αυτό είναι το πρόβλημά τους: Συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα δεν ζητάει πια χρήματα, ότι δεν θα χρειαστεί πρόσθετα δανεικά.

Κι έτσι το δίλημμα: Μνημόνιο- Αντιμνημόνιο τελειώνει! Και χωρίς αυτό το δίλημμα δεν έχουν πια τι να πουν. Δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης.

Και γι' αυτό προσπαθούν να προκαλέσουν πρόωρες εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν τα καταφέρουν ούτε τώρα, λίγο αργότερα θα είναι πια πολύ αργά γι' αυτούς. Προσπάθησαν τελευταία να ψελλίσουν κάτι σαν δικό τους «Πρόγραμμα»... Που ο Θεός να το κάνει Πρόγραμμα! Και υποσχέθηκαν... τι ακριβώς; 5 δισεκατομμύρια για να χτυπήσουν, λέει, την ανεργία! Αναρωτιέμαι: Γιατί μόνο 5 δισεκατομμύρια; Αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουν κι αφού δεν μας λένε από που θα τα βρουν, γιατί δεν βάζουν... κάτι παραπάνω; «Πέτσινες» υποσχέσεις είναι! Κανείς δεν τις πιστεύει. Γιατί, λοιπόν, δεν βάζουν κάτι παραπάνω να κάνουμε χάζι; Τι... «τσιγκουνιές» είναι αυτές; Γιατί στενοχωρούν τις «συνιστώσες» τους; Όμως τα πέντε δισεκατομμύρια που

ξαφνικά μας λένε ότι θα τα βρουν από τον ...ουρανό, είναι ακριβώς το μέτρο της ανευθυνότητάς τους.

Όταν για κάθε φόρο-ελάφρυνση που κάνουμε ή που σχεδιάζουμε αγωνιζόμαστε ως Κυβέρνηση να βρούμε τρόπο να μην επιβαρύνουμε την οικονομία, κάνοντας νέα ελλείμματα, να μη θέσουμε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του χρέους που θα μας κόστιζε αργότερα τα πολλαπλά, έρχονται και μας λένε ότι έχουν να σκορπίσουν 5 δισεκατομμύρια που κανείς δεν ξέρει από που θα τα βρουν! Αυτό και πάλι θα το πω όπως το αισθάνομαι: Είναι μια κραυγή από το σκοτεινό παρελθόν, είναι μια σκιά από όλα εκείνα που βρίσκονται πίσω μας, που τα πλήρωσε ο Ελληνικός Λαός ακριβά και που δεν θέλει να τα ξαναδεί πια ποτέ.

Παίζουν τα ρέστα τους, στην τελευταία τους ευκαιρία να ανακόψουν την πορεία εξόδου από την κρίση. Στην τελευταία τους ευκαιρία να κρατήσουν την Ελλάδα πίσω: στην καθυστέρηση! Στην υπανάπτυξη του κρατισμού και των αδίστακτων συντεχνιών.

Θα χάσουν και αυτό το στοίχημα. Και βλέπουν την τελευταία ευκαιρία για πολιτική ανωμαλία να κινδυνεύει κι αυτή να πάει χαμένη.

Η Ελλάδα- το είπα στην αρχή- προχωρά! Και τώρα πλέον προχωράει όρθια. Με το κεφάλι ψηλά. Σε ένα μέλλον Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Ανταγωνιστικότητας, Εξωστρέφειας, ευκαιριών για όλους. Σε ένα μέλλον που έχουμε στερηθεί για δεκαετίες.

Και αυτά όλα, φίλες και φίλοι, ήμουν υποχρεωμένος να τα πω εδώ, από την Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούει ο καθένας, και μέσα κι έξω από την Ελλάδα, και είμαι υποχρεωμένος να τα πω γιατί όλα αυτά θα κριθούν τους επόμενους μήνες: Η απογείωση της Χώρας. Η διασφάλιση της πορείας μας. Η οριστική ένταξή μας στο δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στο μέλλον. Σε ένα μέλλον που έχει αργήσει. Στο μέλλον που τόσο κουρασθήκαμε τα τελευταία χρόνια για να το κερδίσουμε. Στο τέλος δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό το μέλλον να μας το στερήσει κανείς.

Σας εξομολογούμαι ότι πριν δύο χρόνια, όταν μόλις αναλάμβανα την Πρωθυπουργία, όλοι, οι τελευταίοι, οι πάντες στο εξωτερικό με αντιμετώπιζαν ως τον Πρωθυπουργό μιας χώρας αναξιόπιστης, μιας χώρας που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει.

Σήμερα με αντιμετωπίζουν ως τον υπεύθυνο Πρωθυπουργό μιας Ελλάδας που όλοι σέβονται, που όλοι υπολογίζουν. Αυτό το μεγάλο στοίχημα το έχει κερδίσει ο λαός με τις θυσίες του!

Όμως σε αυτό τον αγώνα να κερδίσουμε το μέλλον μας, έχουμε κι ένα στήριγμα από καλό οϊωνό από το παρελθόν μας. Γιατί στην ένδοξη γη της Μακεδονίας μας,

ανακαλύφθηκε ένα μοναδικής σημασίας και οικουμενικής απήχησης αρχαιολογικό μνημείο.

Κάποιοι, μίζεροι, προσπάθησαν κι αυτό ακόμα να το μειώσουν! Αλλά είναι τέτοια η συγκίνηση που προκλήθηκε διεθνώς από την ανακάλυψη του μοναδικού Μακεδονικού τάφου στην Αμφίπολη, που κι αυτές οι παραφωνίες σίγησαν πια.

Η αρχαιολογική έρευνα προχωρά με επαγγελματισμό και με υπευθυνότητα. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα τι κρύβει μέσα το μοναδικό αυτό μνημείο που αποκαλύφθηκε. Αλλά ένας Μακεδονικός τάφος διαμέτρου εκατόν εξήντα μέτρων, περιφέρειας 500 μέτρων και ύψους περιμέτρου 3 μέτρων, είναι ήδη κάτι πάρα πολύ μεγάλο! Κι είναι μια ακόμα επιβεβαίωση για την Ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας μας.

Βλέπετε, κάποιοι χτίζουν σύγχρονα αγάλματα-καρικατούρες, τάχα για τους αρχαίους Μακεδόνες και προσπαθούν να οικειοποιηθούν την Ιστορία μας.

Όμως, εδώ, στη Μακεδονία, μιλούν οι ίδιοι οι αρχαίοι Μακεδόνες, μιλάει η ίδια η Μακεδονική γη και αναδεικνύει την οικουμενική δόξα του Ελληνισμού! Με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο. Κι εδώ η αλήθεια είναι με το μέρος μας. Κι όσα ψέματα κι αν ειπώθηκαν, τα ψέματα αυτά έχουν πάντα κοντά ποδάρια.

Φίλες και φίλοι,

Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή, ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα του Ελληνισμού: ο Εμμανουήλ Κριαράς. Πλήρης ημερών, 108 ετών.

Διαλέγω μόνο μια φράση του. Μια αληθινή παρακαταθήκη του, από μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από τρία χρόνια: «Να λέτε πάντα αυτό που πιστεύετε... Και να πληροφορείτε σωστά». Τόσο απλό και τόσο σοφό. Γιατί ο ίδιος είχε κατανοήσει τη δύναμη της αλήθειας και την ανάγκη να πολεμηθεί το ψέμα. Την ανάγκη να είναι σωστά πληροφορημένος ο Ελληνικός λαός. Και να μιλούν οι ταγοί του με ειλικρίνεια και με τόλμη. Αυτό μας παρήγγειλε: Να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Χωρίς φτιασίδια. Χωρίς συμπλέγματα. Χωρίς το φόβο του λαϊκισμού.

Κι εμείς ως λαός βιώσαμε τόσα χρόνια αυτή την αηδία που προκαλεί η ακατάσχετη δημαγωγία, αυτή τη δίψα να ακουστούν αλήθειες που τις έπνιγε ο λαϊκισμός. Κι όταν αρχίσαμε να τις λέμε αυτές τις αλήθειες, τότε μόνο καταφέραμε να σηκωθούμε στα πόδια μας. Κι ένας λαός που δοκιμάστηκε, έχει ανάγκη από αλήθεια. Ένας λαός που μετά από τόσες δοκιμασίες έμεινε όρθιος, έχει ανάγκη από αλήθεια. Ένας λαός που μετά από τόσες θυσίες βρίσκει το δρόμο του, έχει ως όπλο του, στήριγμά του την αλήθεια.

Κάποιες φορές, η αλήθεια είναι πικρή. Όμως, ακόμα και τότε πρέπει να λέγεται. Και την είπαμε! Δυόμιση χρόνια τώρα δεν την κρύψαμε ούτε στιγμή. Ούτε και τις δυσκολίες που είχαμε να περάσουμε.

Τώρα, όμως, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα η αλήθεια είναι λυτρωτική: Βγαίνουμε από την ύφεση! Βγαίνουμε από την κρίση! Τελειώνει η εποχή των Μνημονίων! Και τώρα χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή για να μην «ξανακυλήσουμε». Και η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρός με όπλο της η αλήθεια. Και η Νέα Ελλάδα που χτίζουμε παραμερίζει ψέματα, ψευδαισθήσεις, εμμονές. Στηρίζεται στην αλήθεια.

Στην αλήθεια, αλλά και σε κάτι ακόμα, τυπικά Ελληνικό: Σε μια λέξη που δεν μεταφράζεται εύκολα σε άλλες γλώσσες και που συμπυκνώνει τις καλύτερες αρετές του Έλληνα:

Η Νέα Ελλάδα στηρίζεται στην Αλήθεια και στο Φιλότιμο!

Φιλότιμο δεν έχει εκείνος που υπολογίζει τις κινήσεις του με οδηγό το κομματικό του συμφέρον. Φιλότιμο έχει όποιος σταθμίζει κάθε κίνησή του με πυξίδα το συμφέρον της Πατρίδας. Φιλότιμο στην Πολιτική είναι το «εμείς» κι όχι το «εγώ». Είναι η συνείδηση, όχι η υποκρισία. Είναι ο αγώνας για το καινούργιο, για το αύριο. Όχι η υποταγή στο παλιό, στο ξεπερασμένο, στο χθες. Φιλότιμο είναι το «ναι» στις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος για να προχωρήσει. Φιλότιμο δεν είναι το «όχι σε όλα». Φιλότιμο είναι η σταθερή γραμμή, η ευθεία γραμμή της ευθύνης. Όχι το παραμύθι. Φιλότιμο είναι να πιστεύεις και να προχωράς. Όχι να τα γυρίζεις κάθε τόσο και να αλλάζεις μόλις δεις τα σκούρα. Γιατί τότε ούτε το... Άγιον Όρος δεν σε σώζει.

Και φιλότιμο είναι να προβάλλεις και να υπερασπίζεσαι την Πατρίδα σου. Όχι να γίνεις ο χειρότερος διαβολέας της. Φιλότιμο είναι να σέβεσαι τις θυσίες του Ελληνικού λαού. Όχι να τις απαξιώνεις ή να τις μηδενίζεις. Φιλότιμο είναι να σέβεσαι και τις διαχρονικές αξίες του Έλληνα: Την Ορθοδοξία, τη Φιλοπατρία, το φιλελεύθερο πνεύμα, την υπερηφάνειά του για την Ιστορία του. Όχι να την ειρωνεύεσαι και να την απαξιώνεις.

Ο Ελληνικός λαός, και του το λέω από τώρα, από εδώ, από τη Συμπρωτεύουσά μας, έχει να ακολουθήσει τον ένα από τους δύο δρόμους.

Ο ένας λέγεται αλήθεια, φιλότιμο και αγώνας για Ανάπτυξη. Κι ο άλλος λέγεται, ψέμα, υποκρισία και «κόλλημα» στο χθες. Δεν έχω καμιά αμφιβολία για το τι θα διαλέξουν οι Έλληνες.

Όπως δεν έχω και καμιά αμφιβολία ότι η δική μας πατριωτική επιλογή για την Νέα Ελλάδα της Ανάπτυξης, είναι ο σωστός δρόμος! Είναι ο μόνος δρόμος που μας βγάζει από την κρίση!

Σας το υπόσχομαι χωρίς δισταγμό: Είναι ο μόνος δρόμος της αισιοδοξίας για το λαό μας. Είναι ο δρόμος που τιμά την Ιστορία μας και που χρωστάμε στα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη στον αγώνα για το αύριο.