

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

Θρακιώτισσες και Θρακιώτες,
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Φίλες και φίλοι,

Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα μαζί σας. Εδώ, στη Θράκη, στην Κομοτηνή, ανάμεσα σε πολλούς παλιούς και πολλούς νέους φίλους. Στη Θράκη, που χτυπάει δυνατά η καρδιά μιας άλλης Ελλάδας, Έναν τόπο πανέμορφο και ευλογημένο.

Η σκέψη και η ευγνωμοσύνη μας είναι με τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς στα σύνορά μας. Είναι με τους ανθρώπους τα σκληρής εργασίας. Στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης. Στα χωράφια του θρακικού κάμπου με τα σπουδαία προϊόντα τους. Αυτοί είναι πάντα στο μυαλό και στις προτεραιότητές μας.

Είμαι εδώ σε μια εποχή κρίσιμη για τον τόπο. Ήρθα για να στείλω μηνύματα και για να πάρω δύναμη από εσάς. Και η παρουσία σας εδώ μου δίνει αυτή τη δύναμη. Το χαμόγελο, η αισιοδοξία σας στέλνουν το μήνυμα ότι η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, έρχεται. Τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει. Και αυτή την αλλαγή – πιστέψτε με – δεν την έχει ανάγκη το Κόμμα μας. Την έχει ανάγκη η Ελλάδα. Που πρέπει επιτέλους να κλείσει τον κύκλο της παρακμής και να βαδίσει ξανά μπροστά δυνατά και περήφανη.

Φίλες και φίλοι,

Είμαι, όμως, συγκινημένος και για έναν ακόμα λόγο, πιο προσωπικό. Πριν από 25 χρόνια, το 1991, ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, κήρυξε την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θράκης ανεξαρτήτως θρησκείας.

Μια πολιτική που άλλαξε τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και χάρη στην οποία μπόρεσε να ενταχθεί ισότιμα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική μας ζωή. Οπισθοδρομικές πρακτικές ή καταστάσεις όπως οι μπάρες ή το άρθρο 19 του Κώδικα Ιθαγενείας καταργήθηκαν. Έκτοτε, όλες οι ελληνικές Κυβερνήσεις – άλλες με λιγότερη και άλλες με μεγαλύτερη επιτυχία – συνέχισαν αυτήν την πολιτική. Και τα αποτελέσματα ήταν θετικά.

Ο μειονοτικός πληθυσμός απολαμβάνει όλα τα προνόμια του Έλληνα πολίτη σε καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας. Η θρησκευτική ελευθερία γίνεται απολύτως σεβαστή. Η ελευθερία

έκφρασης και ενημέρωσης διασφαλίζονται. Οι πολιτικές ελευθερίες είναι κατοχυρωμένες και αποδεικνύονται από την ισότιμη συμμετοχή κάθε μουσουλμάνου σε οποιαδήποτε κοινωνική, συνδικαλιστική και οικονομική δραστηριότητα. Με ενεργητικές πολιτικές θετικών μέτρων, όπως η ποσόστωση στην εισαγωγή μαθητών από τη μειονότητα στα Πανεπιστήμια, πετύχαμε να εισάγονται κάθε χρόνο 450 με 500 μουσουλμάνοι μαθητές στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας. Γεγονός που προκαλεί κοινωνική κινητικότητα και αποτελεί πλούτο για τον τόπο.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, εξακολουθεί να μας εκφράζει απολύτως η φράση με την οποία ξεκινά το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για την ανάπτυξη της Θράκης: «Είναι για μας απαραβίαστες αρχές ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την ελευθερία του ατόμου, η θρησκευτική, γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική του ελευθερία, η απρόσκοπτη έκφραση των ηθών και των εθίμων του». Με τον ίδιο απόλυτο τρόπο, στεκόμαστε απέναντι σε κάθε εξτρεμιστική φωνή που θέλει να επενδύσει στο μίσος και στο φανατισμό. Σε κάθε εθνικιστική φωνή απ' όπου και εάν προέρχεται, όταν απειλεί να διαταράξει την κοινωνική συνοχή και τα τεράστια βήματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Η πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουμε ακολουθήσει στην πατρίδα μας, έχει επιτύχει πολύ περισσότερο από αντίστοιχες πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα έχει απομονώσει πλήρως τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και έχει μείνει μακριά από φαινόμενα εξτρεμισμού. Ως χώρα, ως κράτος, έχουμε αποδείξει πως όταν υπάρχει σχέδιο μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αυτό είναι που μας λείπει σήμερα. Ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Ένα σχέδιο προώθησης των εθνικών μας συμφερόντων. Με εξωστρέφεια και εθνική αυτοπεποίθηση.

Και θέλω από εδώ, από την ακριτική Θράκη, να προτάξω στην ομιλία μου τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η κατάσταση στην Τουρκία προκαλεί πολλές ανησυχίες. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Αλλά και η Τουρκία θα πρέπει να έχει την ίδια επιδίωξη. Να επιθυμεί σταθερές φιλικές σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με την Ελλάδα.

Θεμέλιο αυτών των σχέσεων είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, των Διεθνών Συνθηκών και των σχέσεων καλής γειτονίας. Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος, από την τουρκική πλευρά, περί αμφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάνης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μεταξύ των δυο Κρατών, δυστυχώς, δεν κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι καταδικαστέες και πρέπει να μας προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό. Γίνονται δε, σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο Κυπριακό, στηρίζουμε, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει για επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα σύνολο του ελληνικού πολιτικού κόσμου είναι στο πλευρό του. Είναι πολύ σημαντικό, εφόσον πραγματοποιηθεί η πολυμερής διάσκεψη για την επίλυσή του, να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία, άλλωστε, ανήκει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το προσφυγικό πρόβλημα έχει μεν περιοριστεί, αλλά σοβαροί κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται. Τελευταία, παρατηρούμε μια ξαφνική αύξηση στις ροές μεταναστών και προσφύγων προς τη χώρα μας. Όλα αυτά διαμορφώνουν νέους κινδύνους και νέες πραγματικότητες που η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα να διαχειριστεί. Και πρέπει να τις διαχειριστεί με σχέδιο και με σοβαρότητα.

Όταν εμείς ζητούσαμε επισταμένως το διαχωρισμό προσφύγων και οικονομικών μεταναστών και δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για τους δεύτερους, ο κ. Τσίπρας επέμενε

στις ιδεοληψίες του. Και όταν επισημαίναμε ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ο κ. Τσίπρας αντί να επιλύει το πραγματικό πρόβλημα, επέρριπτε τις ευθύνες αλλού, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει η ίδια η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, λόγω δικών μας καθυστερήσεων.

Αντί ο κ. Τσίπρας να μοιράζεται μαζί μας τις νεανικές του αναμνήσεις με τον κ. Καμμένο, αντί να εξαγγέλλει τη συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας που έχει κατοχυρωθεί εδώ και χρόνια, ας επισκεφθεί τη Λέσβο και τη Χίο να δει τις πραγματικές επιπτώσεις του προσφυγικού προβλήματος. Και ας προχωρήσουμε, επιτέλους, και στη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει. Είναι τουλάχιστον παράδοξο να έχουμε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία και να μας την αρνείται η ελληνική Κυβέρνηση.

Φίλες και φίλοι,

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ο κ. Τσίπρας με τη σύμπραξη της Χρυσής Αυγής και των μόνιμων παρατρεχάμενων του, των ΑΝΕΛ, έσυρε τη χώρα σε εκλογές. Και μαζί με αυτές, βύθισε τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Η οπισθοδρόμηση της χώρας αυτά τα δύο χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Από τη Μεταπολίτευση και μετά, καμία εκλεγμένη Κυβέρνηση δεν έχει προκαλέσει στην πατρίδα μας τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσο σύντομο διάστημα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν βρεθεί σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια. Εννιά στους δέκα πιστεύουν ότι η χώρα πηγαίνει στη λάθος κατεύθυνση. Η Οικονομία από την ανάπτυξη, γύρισε ξανά σε ύφεση και με τεράστιο κόστος για τη χώρα. Μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς, όπως η Παιδεία και η Δημόσια Διοίκηση ακυρώθηκαν. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έταξε στους πάντες τα πάντα. Φούντωσαν ένα ακραίο κύμα δημαγωγίας το οποίο κόντεψε να τινάξει τη χώρα στον αέρα. Και σήμερα πανηγυρίζουν στο ενδεχόμενο να επιστρέψουμε σε επίπεδο δημοσιονομικών δεικτών, αν όλα πάνε καλά, εκεί που ήμασταν το 2014 κάποια στιγμή μέσα στο 2017. Αλλά και ως προς αυτό δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Γιατί τι πήγε καλά αυτά τα δύο χρόνια, για να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να πάει τώρα;

Η χώρα σήμερα βυθίζεται στο «Μνημόνιο 3 plus» με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταυτόχρονα, έχει ήδη γράψει το προοίμιο στο 4ο Μνημόνιο, με μακρά λιτότητα για πολλά χρόνια και χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και όλα αυτά με μια ανεπαρκή μείωση για το χρέος, πολύ μικρότερη σε ονομαστική αξία αλλά ετήσια ελάφρυνση από την διπλή αναδιάρθρωση του 2012 – 2013.

Την ίδια ώρα, η χώρα έχει ένα τραπεζικό σύστημα, που λειτουργεί με πολύ μεγάλη δυσκολία. Πώς θα πάρει μπροστά η οικονομία χωρίς τράπεζες; Πώς θα προχωρήσουν οι αναγκαίες πολιτικές αναδιάρθρωσης των «κόκκινων» δανείων χωρίς διοικήσεις;

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, έχουμε μια Κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων. Ανέβηκαν στην εξουσία λέγοντας ψέματα και κρατιούνται με δικαιολογίες, τερτίπια και τεχνάσματα. Διχάζουν την κοινωνία και χρεώνουν την δική τους ανικανότητα στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Είναι η πρώτη Κυβέρνηση που κατηγορεί, όχι μόνο την προηγούμενη, αλλά την επόμενη. Βιάζονται να πάνε πίσω στην Αντιπολίτευση φαίνεται. Σύντομα θα τους κάνουμε το χατήρι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η χώρα μπαίνει και πάλι σε μια περίοδο αναταράξεων. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο οξύνσεως και διχασμού με μόνο στόχο την δική του πολιτική διάσωση.

Ο κ Τσίπρας, που προσωποποίησε την πιο ανεύθυνη και δημαγωγική Αντιπολίτευση που γνώρισε ποτέ ο τόπος, έχει σήμερα το θράσος να επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όταν χρειάστηκε στα δύσκολα, έβαλε πλάτη. Αυτός που έσυρε τη χώρα σε μια τεράστια περιπέτεια, την ώρα που αυτή πήγαινε να βγει από την κρίση. Αυτός που υποδαύλιζε ακραίες κοινωνικές αντιδράσεις, τραμπουκισμούς και συκοφαντίες. Αυτός ο οποίος, το φθινόπωρο του 2014, καλούσε τους πολίτες να μην πληρώνουν τις δόσεις τους για τον ΕΝΦΙΑ, γιατί θα τον καταργούσε. Και να μην ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων, γιατί θα έφερνε «σεισάχθεια».

Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να δει στην πράξη τι σημαίνει υπονόμηση και ανευθυνότητα, υπάρχει το YouTube. Υπάρχουν πολλά βίντεο δικά του, τα οποία θυμίζουν μόνιμα στους Έλληνες πολίτες πως ο κ. Τσίπρας ανέβηκε στην εξουσία κοροϊδεύοντας την ελληνική κοινωνία και εξαπατώντας τους Έλληνες πολίτες. Και σήμερα ακόμα, αν έχει ο κ. Τσίπρας φιλότιμο, αντί να κουνάει το δάχτυλο, να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Φτάσαμε στο σημείο να μας εγκαλούν και να μας ρωτούν αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν την ελληνική κοινωνία «με ποιους είμαστε».

Ακούστε το καλά, λοιπόν, κ. Τσίπρα, και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Τα φιλαράκια του Τσάβες και του Μαδούρο, δεν θα κάνουν μαθήματα πατριωτισμού στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Με την Ελλάδα και τους Έλληνες είμαστε. Με την Ελλάδα και τους Έλληνες που στενάζουν από την πολιτική σας. Με την Ελλάδα και τους Έλληνες που, πέρυσι το καλοκαίρι, τους φορτώσατε 86 δις ευρώ, ως αποτέλεσμα της δικής σας αποτυχίας. Είμαστε με αυτούς που φορτώσατε 9 δις ευρώ νέων μέτρων. Με αυτούς που φέτος επιβαρύνετε με 2,7 δις ευρώ νέων μέτρων. Είμαστε με τους ελεύθερους επαγγελματίες που τσακίζετε με τους φόρους και τις εισφορές που αυξάνετε. Είμαστε με τους Έλληνες που υποφέρουν στα διαλυμένα νοσοκομεία και η απάντησή σας είναι το ήθος και το ύφος των «Πολάκηδων». Είμαστε με τους Έλληνες που βλέπουν κάθε μέρα τα δημόσια σχολεία και Πανεπιστήμια να υποβαθμίζονται, όπως λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε με τους Έλληνες που έχετε δεσμεύσει με πολυετή λιτότητα. Είμαστε με τους Έλληνες που σήμερα είναι ο πιο απαισιόδοξος λαός της Ευρώπης, επειδή εσείς – εσείς προσωπικά, κ. Τσίπρα – ξεφτιλίσατε την έννοια της ελπίδας.

Για να τελειώνει, λοιπόν, αυτό το αστείο. Ο κ. Τσίπρας είναι, σήμερα, ο καλύτερος σύμμαχος όλων εκείνων των ακραίων φωνών στην Ευρώπη που θέλουν την απομόνωση της Ελλάδας. Και στη δική σας ανικανότητα και στη δική σας ανευθυνότητα, κ. Τσίπρα, πατάνει ακραίοι της Ευρώπης.

Και οι δικοί σας χειρισμοί είναι αυτοί που καθυστερούν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και οδηγούν την οικονομία πιο βαθιά στην κρίση.

Φίλες και φίλοι,

Δείτε το χειρισμό του κ. Τσίπρα με το Δ.Ν.Τ. Εκεί νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είναι σε σύγχυση για τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης. Από τη μια, ο κ. Τσίπρας κάλεσε – διά του κ. Τσακαλώτου – ανοιχτά το Ταμείο και ζήτησε τη συμμετοχή του και στο χρηματοδοτικό μέρος. Στην αρχή, το παρουσίαζε ως το μεγάλο σύμμαχο στο θέμα του χρέους και των πλεονασμάτων. Και σήμερα, το παρουσιάζει ως την πηγή όλων των δεινών. Τελικά, το θέλει ή δεν το θέλει ο κ. Τσίπρας; Ας μας πει, επιτέλους. Ούτε αυτός ξέρει τι θέλει. Τι διαπραγματεύσει να σε θέση να κάνει;

Δείτε το χειρισμό με το έκτακτο βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κ. Τσίπρας, τον Μάρτιο του 2014, με αφορμή το κοινωνικό μέρισμα που είχε διανείμει τότε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε για «πράξη ντροπής, πράξη κατασχύνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας». Και φυσικά, είχε καταψηφίσει τη διανομή της έκτακτης βοήθειας. Έρχεται, τώρα ο

κ. Κουρουμπλής και μας λέει «Κάναμε λάθος». Πολύ λίγη αυτοκριτική, θα έλεγα, και πολύ άτολμη, μετά από όλα αυτά τα οποία είχαν ειπωθεί εκείνη την εποχή.

Μόνο που η Ιστορία εκδικείται και επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Έκοψαν τις συντάξεις. Αύξησαν τις εισφορές υγείας. Κατήγγησαν το ΕΚΑΣ. Και τώρα, επιστρέφουν ένα ποσό πίσω στους συνταξιούχους, για να τους το ξαναπάρουν πίσω τον επόμενο χρόνο, στο πολλαπλάσιο με τα μέτρα που δρομολογούν.

Την ίδια στιγμή που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου εκτινάσσονται. Την ίδια στιγμή, οι νέοι συνταξιούχοι περιμένουν 3 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Την ίδια στιγμή, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως. Την ίδια στιγμή, το κοινωνικό Κράτος παραπαίει και τα επιδόματα ανεργίας καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό των ανέργων.

Θέλω εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Και εμείς θέλουμε να δοθεί το έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους. Αλλά όχι με όρους πολιτικού τζόγου. Όχι πριν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για το πλεόνασμα του 2016 και πριν ολοκληρωθεί η κρίσιμη δεύτερη αξιολόγηση.

Αν ο κ. Τσίπρας σκεφτόταν τη χώρα και όχι το πώς θα χάσει αξιοπρεπώς τις επερχόμενες εκλογές, θα χρησιμοποιούσε την υπέρβαση του στόχου του πλεονάσματος ως διαπραγματευτικό όπλο για να πετύχει λιγότερα μέτρα για το μέλλον. Αλλά δεν το κάνει, πρώτον, γιατί δεν ξέρει πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις και, δεύτερον, γιατί δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει μόνο το επικοινωνιακό σόου. Η φτηνή προπαγάνδα.

Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός του δημαγωγού. Είναι αυτός που προτιμά να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος παρά μακροπρόθεσμα χρήσιμος. Μόνο που έτσι ο κ. Τσίπρας αποδεικνύει, ακόμα μια φορά, ότι είναι και ανήθικος και επικίνδυνος. Ανήθικος, γιατί παρουσιάζει μια εφάπαξ παροχή ως 13η σύνταξη, την ίδια στιγμή που δρομολογεί νέες μεγάλες περικοπές για τους συνταξιούχους. Αυτά, βέβαια, τα λέει στην Ελλάδα. Γιατί όταν βρίσκεται στο Βερολίνο, δίπλα στην κυρία Μέρκελ, εκεί δεν μιλάει για 13η σύνταξη. Εκεί μιλάει για εφάπαξ παροχή. Και είναι επικίνδυνος, γιατί θέτει σε κίνδυνο τις θυσίες των Ελλήνων.

Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τις ψεύτικες μαγκιές του κ. Τσίπρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 με τους ακροβατισμούς του κυρίου Βαρουφάκη μας κόστισε 86 δις ευρώ. Η πρώτη αξιολόγηση κόστισε μέτρα πολλών δις ευρώ, συν το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, συν τον μόνιμο «κόφτη», συν Υπερταμείο. Και αναμένουμε να δούμε τι θα κοστίσει η δεύτερη αξιολόγηση.

Φίλες και φίλοι,

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τα δικά της αδιέξοδα, αδιέξοδα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία συνένοχη στον πολιτικό τυχολογισμό του κ. Τσίπρα δεν πρόκειται να γίνει. Στην τυφλή πορεία που επιλέγει ο κ. Τσίπρας, ας μην ψάχνει συνεπιβάτες.

Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά στηριγμένοι στην αλήθεια και στην ενότητα των Ελλήνων. Για μένα πολιτική δεν είναι οι δημόσιες σχέσεις, οι δημοσκοπήσεις, τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Είναι η πραγματική αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον τόπο και απέναντι στους συμπατριώτες μου. Και αυτό προϋποθέτει αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος. Προϋποθέτει ικανότητα να διακρίνεις το σημαντικό από το «πιασάρικο». Να είσαι αποφασισμένος ότι θα μπορείς και την επόμενη μέρα να κοιτάζεις τους συμπολίτες σου στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Εγώ αυτό είμαι αποφασισμένος να το κάνω, φίλες και φίλοι.

Θα βάλω πάνω από όλα το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων. Και θα το αποδείξω από τώρα, που είμαι στην Αντιπολίτευση. Όστε να μπορώ και αύριο, που θα είμαστε Κυβέρνηση, να σας κοιτάζω όλους στα μάτια, χωρίς να ντρέπομαι. Η στάση μας θα είναι καθαρή έναντι όλων. Λάθη έκαναν και οι δανειστές μας. Υπέδειξαν και ανέχτηκαν και εκείνοι το δρόμο της υπερφορολόγησης, αντί αυτού των περικοπών, ειδικά στο πρώτο μνημόνιο.

Σήμερα, επαναλαμβάνουν το ίδιο λάθος, με αποτέλεσμα να έχει πληγεί η πραγματική οικονομία. Επιμένουν σε παράλογα υψηλά πλεονάσματα, που καμία χώρα δεν μπορεί να παράξει για πολλά χρόνια. Στα λάθη των δανειστών δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και την ανευθυνότητα της δικής μας μεριάς.

Και αν ο κ. Τσίπρας δεν αντέχει τις ευθύνες του και αναζητεί διέξοδο, ας το κάνει τουλάχιστον με αξιοπρέπεια και χωρίς να ναρκοθετήσει την πορεία της εξόδου της χώρας από την κρίση. Αρκετή ζημιά έχει ήδη κάνει στην πατρίδα μας.

Φίλες και φίλοι,

Όπου και αν κοιτάξουμε, η εικόνα είναι απογοητευτική. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους επιπέδου Σκανδιναβίας για να παίρνουν σε αντάλλαγμα τις υπηρεσίες υγείας του κ. Πολάκη, την ασφάλεια του κ. Τόσκα, τις συντάξεις του κ. Κατρουγκάλου και της κυρίας Αξιόγλου και, βέβαια, την παιδεία του κ. Ζουράρι.

Ποτέ άλλοτε, η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη από μια τόσο ριζική επανεκκίνηση. Να αφήσει πίσω του όλο αυτό τον εφιάλτη και να ξαναμπει σε ένα δρόμο. Και αυτό έχει ως προϋπόθεση μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ο κ. Τσίπρας δοκιμάστηκε και απέτυχε. Το μόνο που έχει να προσφέρει είναι περισσότεροι φόροι και το στήσιμο μιας νέας διαπλοκής.

Η απόλαυση της εξουσίας από τον κ. Τσίπρα και την παρέα του έχει μεγάλο κόστος για τη χώρα. Οι εκλογές, σήμερα, δεν είναι πρόβλημα για τον τόπο. Είναι μέρος της λύσης για το πρόβλημα του τόπου. Σε αντίθεση με το τι έγινε το 2015, όπου οι τότε διεκδικητές της εξουσίας εξαπατούσαν τους πάντες, σήμερα, υπάρχει μια ισχυρή μεταρρυθμιστική δύναμη, έτοιμη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτή είναι ημεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι η Νέα Δημοκρατία.

Φίλες και φίλοι,

Οι δυνατότητες της χώρας μας είναι μεγάλες. Η αποτυχία του Τσίπρα δεν επιτρέπεται να γίνει αποτυχία της Ελλάδας. Χρειάζεται, όμως, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα ξεκολλήσει τη χώρα από το τέλμα και μια άλλη οικονομική πολιτική για να πάρει, επιτέλους, μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης.

Πριν 3 μήνες, στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασα το πρόγραμμά μας με το οποίο η χώρα μπορεί να τρέχει με ετήσιους ρυθμούς της τάξης του 4% για μια πενταετία τουλάχιστον. Να προσελκύσει επενδύσεις 100 δις ευρώ την επόμενη πενταετία, που θα δημιουργούν 120.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Σας διαβεβαιώνω ότι οι στόχοι μας είναι εφικτοί.

Δεσμευόμαστε για δραστική μείωση φόρων. Για να αναπνεύσει η οικονομία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Δεσμευόμαστε στη μείωση του συντελεστή φόρου στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% μέσα σε δυο χρόνια. Και ξέρω πόσο σημαντική είναι αυτή η δέσμευση σε μια περιοχή που έχει υποστεί τις συνέπειες του φορολογικού ανταγωνισμού από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Οι χώρες αυτές τόλμησαν να μειώσουν πολύ τη φορολογία. Διαπίστωσαν ότι βελτιώθηκε πολύ η φορολογική συμμόρφωση, η οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης και, τελικά, δεν υπήρξε η υστέρηση των εσόδων, που πολλοί εκτιμούσαν. Πρέπει κι εμείς στη χώρα μας να τολμήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Δεσμευόμαστε σε μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια, στην επαναφορά του Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, καθώς και στην κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

Μία τολμηρή και αποφασιστική απόπειρα υλοποίησης σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, υπάρχει μια παρεξήγηση στην κοινή γνώμη. Οι πολίτες νομίζουν ότι μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τους φόρους και θα περικόψουμε τις συντάξεις. Δεν είναι αυτό μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι τολμηρές αλλαγές στην Παιδεία, για να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε ένα καλό δημόσιο σχολείο. Μεταρρύθμιση είναι να υπάρχουν περισσότερα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ώστε γυναίκες της μειονότητας, που δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο, να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη γνώση. Μεταρρύθμιση είναι η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μεταρρύθμιση είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία τόσο λυσσαλέα πολέμησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μπορέσουμε να προτάξουμε ένα ουσιαστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, τότε θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε τη συνολική αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων. Ειδικά όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Πλεονάσματα 3,5% για μια 10ετία δεν μπορεί να επιτύχει η χώρα. Αλλά, δυστυχώς, σε αυτό ακριβώς έχει δεσμευτεί η ελληνική Κυβέρνηση. Το λέει ξεκάθαρα το κείμενο των συμπερασμάτων της πρώτης αξιολόγησης.

Το δικό μας σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Θα εφαρμόσουμε ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, που θα δείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε μια δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Όστε να μπορέσουμε, στη συνέχεια, να πείσουμε τους πιστωτές μας ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξει μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. Και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Όταν οι δανειστές μας διαπιστώσουν την αποφασιστικότητα μιας αποτελεσματικής Κυβέρνησης, δεν θα έχουν κανένα λόγο να επιμείνουν σε πρωτογενή πλεονάσματα που καμιά οικονομία στον κόσμο δεν μπορεί να επιτύχει.

Στις εκλογές με αυτό το σχέδιο θα κατέβουμε. Λιγότερους φόρους. Αποκρατικοποιήσεις. Μεταρρυθμίσεις στο Κράτος. Αξιοπίστο δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Θέλει δεν θέλει ο κ. Τσίπρας για αυτά θα μιλήσουμε. Οι πολίτες θα συγκρίνουν τη δική μας πρόταση, με τα δικά του πεπραγμένα. Τη δική μας αξιοπιστία με τον δικό του τυχοδιωκτισμό. Και δεν θα τον σώσει κανένα τέχνασμα, καμία τακτική διχασμού. Άδικα κουράζεται. Η Ελλάδα θα πάει ξανά μπροστά.

Φίλες και φίλοι,

Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί και η Θράκη να απογειωθεί αναπτυξιακά. Είναι μια περιοχή της Ελλάδας με μεγάλες δυνατότητες. Με καταπληκτικά μνημεία. Σπάνιο φυσικό περιβάλλον. Εξαιρετική ακτογραμμή. Είναι στρατηγικό χερσαίο σύνορο – άκρο της Ε.Ε., τόσο προς τη θάλασσα, όσο και προς την Τουρκία με τη γεωπολιτική σημασία που αυτό έχει.

Όμως, όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει πίσω. Παρά τα αλλεπάλληλα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δεν μπόρεσε να συγκλίνει, όχι μόνο στα κοινοτικά, αλλά ούτε καν στα εθνικά δεδομένα. Στηριζόμενη ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και τη

Δημόσια Διοίκηση, τομείς με χαμηλή προστιθέμενη αξία, δεν μπόρεσε να αναπτύξει δυναμική. Ο τουρισμός δεν αξιοποιήθηκε παρά τις σπουδαίες φυσικές ομορφιές και τον πολιτιστικό πλούτο.

Είναι, πράγματι, θλιβερό όσο και εξοργιστικό το γεγονός ότι μια περιοχή, όπως η Θράκη, με τόσα πλεονεκτήματα, όπως είναι η γεωγραφική της θέση, οι άφθονες πλουτοπαραγωγικές της πηγές, το ανθρώπινο δυναμικό της και η πολυ-πολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της, η γειτνίασή της με μεγάλες και σημαντικές αγορές στα Βαλκάνια, την Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή Τουρκία, είναι κρίμα ότι αυτή η Περιφέρεια δεν έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα.

Αλλά ακριβώς αυτό που είναι μειονέκτημα, είναι, ταυτόχρονα, και η μεγάλη ευκαιρία σήμερα για τη Θράκη. Πρέπει να ανασχεδιάσουμε την στρατηγική ανάπτυξης της Θράκης και να αξιοποιήσουμε σωστά τα όσα μέσα διαθέτουμε. Τα κοινοτικά χρήματα δεν αρκούν για να αναπτυχθεί η Θράκη όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα σήμερα.

Χρειάζεται πρωτίστως η ραγδαία μείωση των φορολογικών συντελεστών. Όχι μόνο εδώ, παντού. Χρειάζονται συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα για να μπου μπροστά μεγάλα έργα που το δημόσιο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αλλά και δεν μπορεί μετά την ολοκλήρωση να διαχειρίζεται με ανταγωνιστικότητα.

Κάθε περιοχή της Θράκης έχει τις δικές της απαιτήσεις. Ο Έβρος χρειάζεται την ταχεία υλοποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου που θα αναβαθμίσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με την προοπτική της ζώνης ελευθέρου εμπορίου. Να συνδεθεί με τους οδικούς άξονες και την Εγνατία.

Ο αγωγός TAP είναι εξαιρετικά σημαντικός για την τροφοδοσία της κεντρικής Ευρώπης με φυσικό αέριο. Αποτελούσε και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένα έργο, όμως, που η παρούσα Κυβέρνηση, πριν το αγκαλιάσει, το πολέμησε λυσσαλέα, με συνέπεια να έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωσή του.

Να αναβαθμιστούν οι οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές με τα βόρεια σύνορα και τη Βουλγαρία. Έτσι, θα σπάσει η απομόνωση της Θράκης και θα αξιοποιηθούν ευκαιρίες ανάδειξης της θέσης της ως νοτίου ηπειρωτικού συνόρου της Ε.Ε. Είναι οξύμωρο αλλά ενώ ιστορικά η Θράκη ένωθε την απομόνωση από την υπόλοιπη Ελλάδα, ως οικονομικό μειονέκτημα, σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι εγγύτερα σε πολλές από τις ευρωπαϊκές αγορές για τις εξαγωγές, τον τουρισμό, και την ανάδειξή της σε πύλη εισόδου προς την Ανατολική Ευρώπη.

Για τη Ροδόπη, για την Κομοτηνή, θα επιμείνω ιδιαίτερα στην ανάδειξη και την υποστήριξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως ενός πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος για τη δημιουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι δε θα στοχεύσουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου. Και θέλω αυτό να το καταστήσω τελείως ξεκάθαρο. Τα δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη δυνατότητα διασύνδεσης με την αγορά, μεγαλύτερη δυνατότητα διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, μεγαλύτερη δυνατότητα να μπορούν να προσφέρουν ξενόγλωσσα προγράμματα σε προπτυχιακό επίπεδο, ώστε να μπορούν να γίνουν εστίες προσέλκυσης ξένων φοιτητών. Αντί οι Έλληνες φοιτητές να φεύγουν για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, θα έπρεπε να έρχονται ξένοι φοιτητές να σπουδάσουν εδώ, στη Θράκη, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη.

Για την Ξάνθη, χρειάζεται η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση μεγάλων αρδευτικών έργων, η ανάδειξη του παραδοσιακού της οικισμού, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα, η ταχεία ολοκλήρωση του κάθετου άξονα με τη Βουλγαρία.

Η οικονομική ανάπτυξη των γειτόνων Βουλγαρίας και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τουριστών στη Θράκη από αυτές. Αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε με εργαλεία, όπως η κατάργηση της βίζας για 72 ώρες, στο πρότυπο του ανατολικού Αιγαίου. Η διευκόλυνση του εμπορίου, όμως, δεν σημαίνει ανεξέλεγκτο εμπόριο. Γνωρίζω πολύ καλά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με το παραεμπόριο και το λαθρεμπόριο από τη μία και τη δυσχέρεια των εμπόρων να εξαγουν και εισάγουν τα προϊόντα τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν καταρρεύσει. Θα ανασυνταχθούν ταχύτατα μόλις αναλάβουμε.

Τέλος, χρειάζεται μια ουσιαστική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων, που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πιο φτηνή πηγή ενέργειας για τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και τα ελληνικά προϊόντα να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να διεκδικήσουν την θέση που τους αξίζει σε ευρωπαϊκές αγορές.

Φίλες και φίλοι,

Σας ανέπτυξα τις σκέψεις μου για τη χώρα και για τη Θράκη. Είμαστε έτοιμοι να τις κάνουμε πράξη. Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη ρότα της Ελλάδας. Με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που θα μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός το τιμόνι της χώρας.

Στέκομαι, σήμερα, μπροστά σας με τρεις καθαρές δεσμεύσεις. Και σας ζητάω να τις μεταφέρετε κι εσείς σε κάθε πολίτη:

Πρώτη δέσμευση: Από το δικό μου στόμα, ψέματα δεν θα ακούσετε. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ANEL κορόιδεψε τους πολίτες και σήμερα δεν τους ακούει κανείς. Δεν θα διαπράξουμε το ίδιο λάθος. Θα δεσμευτούμε για 5 πράγματα και θα γίνουν και τα 5. Θα πούμε λίγα, θα γίνουν όλα.

Δεύτερη δέσμευση: Η πρότασή μας αφορά τα όνειρα και τις προσδοκίες των πολλών. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η πρότασή μας αφορά κυρίως όσους αισθάνονται ξεχασμένοι. Μειώσεις φόρων, ειδικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ, θα ανακουφίσει τη μέση ελληνική οικογένεια. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα ανακουφίσει κυρίως τους μικρούς επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις, τους αγρότες. Οι νέες επενδύσεις θα δημιουργήσουν προοπτικές για τα νέα παιδιά. Σήμερα, έχουμε την πιο μορφωμένη νέα γενιά στην Ελλάδα και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό, επειδή δε μπορεί να βρει εργασία στη χώρα μας. Η πολιτική μας για την εκπαίδευση θα δώσει ευκαιρίες στα παιδιά των λιγότερο προνομιούχων. Και θα έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο, σε ένα ποιοτικό Πανεπιστήμιο, ώστε να φτάσουν εκεί που το ίδιο τους το ταλέντο και η σκληρή τους δουλειά θα τους επιτρέψει.

Η πολιτική μας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μια πολιτική που, με μεγάλη καθυστέρηση, υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού πέρασε δυο – τρία χρόνια να την καταγγέλλει, είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανακούφισης της ακραίας φτώχειας, η οποία, σήμερα, δυστυχώς, ακουμπάει ενάμιση εκατομμύριο Έλληνες.

Αλλά είναι μια στέρη πολιτική και όχι αποσπασματικά επιδόματα, κάθε φορά που έρχονται Χριστούγεννα.

Και τρίτη δέσμευση: Θα ενώσουμε πάλι όλους τους Έλληνες. Η πρότασή μας είναι ένα νέο πατριωτικό όραμα. Για να βγει η χώρα από την κρίση και να σταθεί ξανά δυνατή και περήφανη στα πόδια της. Μετά από μια περίοδο έντασης και διχασμού, είναι καιρός να θυμηθούμε ότι είμαστε όλοι μας παιδιά της ίδιας πατρίδας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται, σήμερα, λαϊκιστές που διχάζουν και δηλητηριάζουν. Χρειάζεται πολιτικούς με αίσθημα πατριωτική ευθύνης. Που στα δύσκολα μπορούν να ενώσουν και να εμπνεύσουν τους Έλληνες.

Γι' αυτό και θέλω, σήμερα, να απευθυνθώ προσωπικά σε όσους συμπολίτες μας δεν μας εμπιστεύθηκαν στις τελευταίες εκλογές.

Κάποιοι πίστεψαν τις ψεύτικες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα. Κάποιοι άλλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Είδαμε, όμως, όλοι μας ότι μπορούν να γίνουν χειρότερα.

Σας ζητώ να μην μένετε στην απογοήτευση και στην αγανάκτησή σας. Ελάτε να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν έχει καμιά σημασία τι ψηφίσατε στις τελευταίες εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζατε τα προηγούμενα χρόνια. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, όλοι πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις.

Δείξτε μας εμπιστοσύνη και ελάτε να προχωρήσουμε μαζί. Μαζί στις εκλογές, μαζί και την επόμενη μέρα. Στο δύσκολο έργο για να σηκώσουμε ξανά όρθια την πατρίδα μας.

Φίλες και φίλοι,

Κλείνω με την εξής ιστορική παρατήρηση: Όσες φορές η πατρίδα μας παρασύρθηκε από το νοσηρό δημαγωγικό λαϊκισμό, βίωσε τραγωδίες. Υπάρχει και η άλλη όψη, όμως. Όσες φορές εργαστήκαμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, δεν προχωρήσαμε απλά μπροστά. Κάναμε άλματα.

Είναι η ώρα να διαλέξουμε ξανά το δρόμο που θα φέρει στον τόπο μας το οξυγόνο της δημιουργίας.

Σας θέλω μαζί μου σε αυτό τον αγώνα. Θέλω εσάς, τους παλιούς αγωνιστές της παράταξης μας. Εσάς που κρατήσατε όρθια την παράταξή μας στις δύσκολες στιγμές. Αλλά θέλω μαζί μου και τους καινούργιους μας φίλους. Όλους όσους καταλαβαίνουν ότι μόνο με υπερβάσεις και πλατιές συμμαχίες θα προχωρήσουμε μπροστά. Πάμε όλοι μαζί.

Να βάλουμε την Ελλάδα σε μια νέα πορεία που θα κάνει περήφανα τα παιδιά μας. Να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να εκπλήξει και πάλι θετικά όλο τον κόσμο.

Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολος και ανηφορικός. Αλλά έχουμε πλήρη συνείδηση των προβλημάτων.

Οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που στα δύσκολα πετυχαίνει. Φτάνει να ξέρει που πηγαίνει, τι πρέπει να κάνει και τότε γινόμαστε όλοι ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σκληρά και πετυχαίνουμε. Το έχουμε ξανακάνει ως έθνος, μπορούμε να το πετύχουμε και αυτή τη φορά.

Δεν φοβόμαστε και δεν φοβάμαι την πρόκληση. Είμαστε έτοιμοι, είμαι έτοιμος, να μπούμε στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας.

Να κάνουμε ξανά την Ελλάδα δυνατή και περήφανη.

Να φέρουμε ξανά αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στον τόπο μας.

Να φέρουμε ξανά το χαμόγελο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Προχωράμε μαζί και προχωράμε δυνατά.

Σας ευχαριστώ.